

Jan Willem Bruins is geboren op 1 februari 1904 in Hendrik Ido Ambacht. Hij was een zoon van Christiaan Bruins en Grietje Setten. Jan Willem trouwde op 1 juli 1931 in Bussum met Adriana Maria Catharina Doorn. Na zijn geneeskundige studie in Utrecht vestigde hij zich als huisarts in Deventer. Hij voelde zich aangetrokken tot onderzoek en promoveerde in 1943.



Jan Willem was voorzitter van het Plaatselijke Comité van de Scoutinggroepen in Deventer.

Toen scouting op 2 april 1941 door de Duitsers verboden werd, werden diverse mensen opgepakt en gevangengezet. De leiding van de Deventer Padvindergroepen werd van huis gehaald en voor verhoor naar het politiebureau gebracht. Het was de bedoeling om naar de SD in Enschede te gaan, maar er was geen vervoer. Omdat er dames bij waren werden de leiders niet opgesloten in de Boreelkazerne. Dr. Bruins werd tijdens zijn spreekuur weggehaald, maar vanwege een 'noodgeval' na een paar uur al weer vrijgelaten. Alle leiding van de Deventer groepen wordt gearresteerd. Na een dag op het politiebureau vastgezet te hebben en nadat iedereen verhoord is, worden ze vrijgelaten. Bij alle leiders wordt huiszoeking gedaan en alle wat op de padvinderij betrekking heeft (en gevonden wordt), wordt in beslag genomen.

Ook na de oorlog werd hij weer voorzitter van het Plaatselijke Comité. Jan Willem overleed in Deventer op 2 april 1963 en werd begraven op de algemene begraafplaats in Deventer.

Meer informatie

[De standaard » 03 feb 1904 - Art. 25 | Delpher](#)

[Algemeen Handelsblad » 03 apr 1963 - Art. 76 | Delpher](#)

Boek Deventer Pionieren en wrikken, 75 jaar Scoutinggroep president Steyn, Ilpe de Graaf 2005.

[Jan Willem Bruins \(± 1904-\) » Voorouders in het Eemland,](#)

[Stichting Groenegraf.nl » Genealogie Online](#)

[Huwelijk Jan Willem Bruins & Christiaan Bruins & Grietje van](#)

[Setten & Adriana Maria Catharina Doorn & Petrus Doorn &](#)

[Pieterdina Heerkelina Wiersema op 1 juli 1931 te Bussum » Open](#)

[Archieven](#)

[1963 Mei Article 12.pdf \(henw.org\)](#)

[Deventer dagblad » 24 apr 1948 - Art. 13 | Delpher](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.