



Jan Persant Snoep is geboren op 6 juni 1898 in Rotterdam. Hij was een zoon van Jan Snoep en Sophia Willemina Boer. Van beroep was hij econoom en begon in 1927 als kantoorbediende. Hij schreef diverse boeken. Hij trouwde op 18 oktober 1927 met Nanette Marie Binger (Nanny) (1903-1967) en ze kregen 3 zoons. Nanette was schrijfster. Ze wonen in huis De Zandhoeve in Santpoort.

In 1934 wordt hij algemeen secretaris van het bestuur van de Padvinders Vereniging Nederland. Na twee maanden staat hij als Penningmeester in het ledenblad Waakt. Hij blijft penningmeester tot de fusie van PVN met de NPV in december 1939.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de familie Snoep uit hun huis De Zandhoeve in Santpoort gezet omdat Nanette joods was.

Jan is overleden op 1 maart 1967 in Bloemendaal.

Meer informatie

[Dr. Jan Persant Snoep \(1898-1967\) » Stamboom Rolvink - Snoep » Genealogie Online](#)

[Nanette Marie "Nanny" Binger \(1903-1967\) » Stamboom Rolvink - Snoep » Genealogie Online](#)

[Haarlemsche Courant | 19 mei 1942 | pagina 12 - Krantenviewer Noord-Hollands Archief Familie Rolvink - Snoep, auteurs](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, jrg 1, 1934, no 8, 1934 » 1934-09 - Pag. 2 | Delpher](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, jrg 1, 1934, no 9, 1934 » 1934-10 - Pag. 2 | Delpher](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, 1939, 1939 » 1939-12 - Pag. 4 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.