

# Jan Scholtens



Jan Scholtens is geboren op 25 augustus 1923 in Zaandam. Hij was de zoon van Gerrit Scholtens en Nantje van den Broek. Zijn ouders trouwden op 3 augustus 1922. Hij had een jongere broer Nanne. Het gezin was Nederlands Hervormd.

Op 15 april 1911 werd er een officiële start gemaakt met De Kennemer Padvinders, afdeling Haarlem. Later werd dit groep 3. Hij werd in september 1936 welkom geheten in *De Verkenner*, officieel orgaan van de Padvinders beweging in Nederland bij deze groep. Voor de oorlog was hij laborant.

Jan moest zich 20 oktober 1943 ergens in Amsterdam melden om als dwangarbeider in Duitsland te gaan werken. Hij kwam terecht in Oranienburg, bekend om zijn beruchte concentratiekamp Sachsenhausen. Hij werkte bij IG Farben een chemische fabriek. In de maanden maart en april van het jaar 1945 is zijn fabriek en de stad bijna dagelijks gebombardeerd met heel veel burgerdoden als resultaat. Jan raakte zwaar gewond toen een vliegtuig op de schuilkelder waarin hij zat trof op 14 maart en een dag later is hij overleden. Hij is in begraven in een massagraf op de Stadtfriedhof in Oranienburg. Eind jaren negentig een gedenksteen met alle namen bij dit graf geplaatst, de *Gedenkstätte für die Ausländischen Kriegsopfer*.



De familie woonde in Santpoort op Biezenweg 91 maar moesten evacueren naar Zaandam waar ze verbleven op de Zuiddijk 395.



## Meer informatie

[Jan Scholtens | Oorlogsgravenstichting](#)

[Jan Scholtens \(Zaandam, 25 augustus 1923 - Oranienburg, 15 maart 1945\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Jan Scholtens • Oorlogsslachtoffers IJmond](#)

[De Vliegende Pijl - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.