

Jan Pieter Boogerd is geboren op 1 oktober 1924 te Utrecht. Hij woonde voor de oorlog op Azaliastraat 9 in Den Haag.



Jan Pieter was scout bij groep 42 in Den Haag. Van hem zijn een Bewijs van lidmaatschap en vier klasse kaarten bewaard gebleven.

Tijdens de oorlog werd op 3 maart 1944 door de burgemeester van de gemeente Vledder een "Vordering van Arbeid"

afgegeven waarbij hij wordt opgeroepen om ten behoeve van de Duitse Weermacht grondarbeid te verrichten op het landgoed "Eese". Hij duikt onder en schrijft in november 1944 onder de naam "Amey" aan zijn moeder.

Hij was drager van de Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in goud.

Jan Pieter is overleden op 25 augustus 1998 te Leiden op 73 jarige leeftijd.

## Meer informatie

[Overlijdensberichten Leidch Dagblad 1997-1998 deel 2 \(google.com\)](#)

[Jan Pieter Boogerd - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[1944 - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Klasse kaart Jan Boogerd | Europeana](#)

[De Nederlandse Padvinders | Europeana](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.