

Jan Willem (Jan) Mallan is geboren op 22 december 1923 in Rotterdam. Hij was de zoon van Jan Willem Mallan en Emma Alida Hazewinkel. Hij had een zus Emma (1922).

Op 5 mei 1934 werd Groep 6 Philips van Uyternessegroep opgericht in Rotterdam. De groep droeg een blauwe das met grijze rand. De stam heette Die Ougga's. De groep had in 1935 haar troeplokaal aan de Vierhavenstraat 53. Jan werd in mei 1939 welkom geheten als verkenners bij deze groep in *De verkenners, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in Nederland*.

Rotterdam: Bram Sas, Jan Makkreel (Oranje Blauw), G. E. Bosma, S. Bosma, S. H. J. de Vries, Tom Kalkman, Jan Mallan, Dick Peterse (Philips van Uyternesse Gr.)
Jan de Zanger, Douwe Gijlstra (Fridtjof Nansen Groep).

Tijdens de oorlog kwam de groep, nadat scouting door de bezetter verboden was, samen onder de schuilnaam van Natuurstudie Jeugdgroep. Ze hadden hun bijeenkomsten in de achterkamer van het huis waar Kees Marsman woonde.



De stam trad op als brandwacht in het Eudokia-ziekenhuis te Rotterdam. Het ziekenhuis Eudokia aan de Bergweg/Bergsingel in Rotterdam zocht in 1942 naar mensen die hulp wilden verlenen tijdens luchtaanvallen en kwamen in contact met de verboden Scoutingorganisatie. Scouts van negen verschillende Scoutinggroepen gingen een brandwacht vormen. Er werden gewerkt in acht ploegen die om de beurt dienst hadden. Van daadwerkelijke hulp is het nooit gekomen. Het bleef bij wachten en oefenen met het uitrollen en aankoppelen van brandslangen en het oefenen met brandcards. Na een tijd werd het ziekenhuis een onderduikadres voor veel jongeren, die waren opgeroepen voor de Arbeitseinsatz om in Duitsland te gaan werken. Of Jan hier ook actief was is niet bekend, maar hij was tijdens de oorlog wel onderwachtmeester bij de Brandweer.

NAAM (blokket.):	MALLAN
Voorn.:	Jan Willem
Geb.:	22-11-1923 te Rotterdam
Nationaliteit:	Ned.
Beroep:	Onderw. Prinses
Woonplaats:	Rotterdam
Nader adres:	Prinsesstr. 216
Arr. No.:	115. Zie ook:
In bewaring voor:	Herb. H. P. D.
Ingesloten op:	3-11-45
Vertrokken op:	5-2-45
Naar:	afgehaald door Grüne Polizei
Reden van aanhouding:	
Bijzonderheden:	
Aanschriftadres:	
Geschreven per:	

Hij werd op 3 maart 1945 gearresteerd en gevangen gezet in het Huis van Bewaring Noordsingel in Rotterdam. Vier dagen later werd hij daar afgehaald door de Grüne Polizei. Hij kwam terecht in Kamp Amersfoort. Hij kreeg kampnummer 11170.

Jan trouwde na de oorlog met M. van der Meer. Hij was Adjudant onderofficier der mariniers en werd in 1973 lid in de Orde van Oranje Nassau in Zilver.

Hij is overleden op 2 september 1976 in Rotterdam.

Meer informatie

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 25, 1939, no. 5, 1939 » 1939-05 - Pag. 9 | Delpher](#)

[Jan Willem Mallan \(Rotterdam, 22 december 1923 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Jan Willem Mallan » Stamboom Theo Bijl » Genealogie Online](#)

[Onderscheiding Jan Willem Mallan \(uit de periode 1815-1993\) » Open Archieven](#)

[Stadsarchief Rotterdam | Zoeken in archieven](#)

[| Nationaal Archief](#)

[Search for documents in the Arolsen Archives](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.