



Jan Klaasesz is geboren in IJlst op 5 februari 1907. Hij was een zoon van Klaas Klaasesz, een Friese huisarts, en Geertruida Agatha Spannenburg. Hij studeerde rechten in Groningen, was rector van het Groningse studentencorps Vindicat atque Polit en studeerde daarna drie jaar internationaal recht aan de Sorbonne in Parijs, Frankrijk. Van 1933 tot in de oorlogsjaren werkte hij als jurist op de secretarie van de gemeente Groningen. Hij trouwde in 1933 in Groningen met Leuntje Hendrika Adriana de Bruijne.

Hij was enthousiast scout. In 1935 werd hij benoemd als akela van de Speciale groep van de afdeling Groningen, de Horde van het *Instituut voor Blindenonderwijs I.B.O.* in Haren. Zijn welpengroep bestond uit blinde kinderen. Zijn vrouw was hier assistent welpenleidster. De groep was onderdeel van Padvinders Vereniging Nederland. In november 1939 werd Jan (waarnemend) assistent districtscommissaris Welpen in district Groningen-Delfzijl van de PVN.

Ten slotte hield Akela Klaasesz een zeer belangwekkende causerie over het werk der B.E.-padvinderij. Terecht noemde hij dit een onbevredigende naam, en hij bracht ons sterk onder den indruk dat deze naam een der mooiste, dankbaarste taken van het padvinderswerk dekt.

Vooral waar hij over zijn eigen blinden-horde sprak, wist hij ons de overtuiging te geven, dat de echte padvindersgeest voor deze misdeelde kinderen weldadig kan zijn, en veel kan herstellen van wat natuur en de ongunstige omstandigheden, die het gevolg zijn van hun lichamelijk gebrek, voor hen bedierf.

Het was een mooi slot van een alleszins geslaagd samenzijn.

Op 31 december 1943 werd op de Eendrachtsbrug in Groningen Anne Jannes

Elsinga doodgeschoten door het verzet. Hij was hoofd van de bijzondere recherche in Groningen en assisteerde in die hoedanigheid de Sicherheitsdienst (SD). Elsinga was een felle antisemiet en maakte fanatiek jacht op joden, onderduikers en illegale werkers. De top van de LO en KP besloten gezamenlijk kort na Kerstmis 1943 dat Elsinga geliquideerd moest worden. Dit werd uitgevoerd door verzetsman Reint Dijkema. Naar aanleiding van de aanslag op Elsinga werd Aktion Silbertanne uitgevoerd, waarbij 6 mensen werden vermoord. Verder werden 36 personen opgepakt, waarbij 32 overgebracht werden naar Kamp Vught als gijzelaar. Ze bleven daar tot september 1944. Daarnaast werden de spertijd en de sluitingstijden van openbare lokalen met één uur vervoegd. Ook werd een beloning van 10.000 gulden uitgelooft voor tips die leidden tot aanhouding van de dader.

Akela Klaasesz van de groep voor blinde scouts en hopman Jan Heiting van de Martiniegroep waren onder deze gijzelaars. Hun namen waren op de gijzelaarslijst gezet door NSB burgemeester Tammens. Het ging om mensen die hij persoonlijk had ontmoet of zelfs goed kende. Hij wist dan zeker dat hij te maken had met tegenstanders van de 'nieuwe orde'. Dat konden mensen zijn met wie hij dagelijks samenwerkte. Zo gaf hij de namen door van zeven mannen die op het stadhuis werkten: Jan Heiting, de bodes Jan Bolt en Hemmo Jan de Vries, de commies Johannes Hendrik van Hateren, P. Ph. Smits en de juristen mr. Johannes van Zaaijen en mr. J. Klaasesz. Jan dook mogelijk onder nadat hij teruggekeerd was uit Kamp Vught.

De verkenners, padvindsters voortrekkers en pioniers van de NPV en de Katholieke verkenners werden direct na de bevrijding van Groningen op 16 april 1945 actief in de Padvinders Hulpdienst Groningen. Ze kwamen in eerste instantie samen op een boot en van daaruit werden ze verdeeld over de stad. De botenhuizen 'Hunze' en 'Aegir' waren afgebrand en in de haven lagen veel gezonken schepen. Ze hielpen de 16 met brandbestrijding en het afzetten van de binnenstad. De dag erop kwamen de scouts weer samen. Ze werden toegesproken door Akela Klaasesz en de taken werden verdeeld.

Jan was na de bevrijding, van mei 1945 tot februari 1946 waarnemend burgemeester van Haren en Hoogkerk. Per 1 mei 1947 werd hij burgemeester van Wageningen, waar hij slechts anderhalf jaar bleef. Op 12 juli werd hij als erelid door de afdeling Wageningen opgenomen. Zijn vrouw werd in Wageningen Bagheera bij de welpen. Ze was op 12 juli 1947 aanwezig bij een installatie die hopman De Bock afnam, samen met mw. Leenderts van het Meisjesgilde. Ze was daarnaast gewestelijk Blauwe Vogel-secretaresse in Gelderland van het Nederlands Meisjes Gilde.



Van 1 oktober 1949 tot 16 januari 1956 was Jan gouverneur van Suriname. Onder zijn gouverneurschap werden de verhoudingen tussen Nederland en de voormalige koloniën gemoderniseerd en kregen zij onder het Statuut voor het Koninkrijk verregaande autonomie; Klaasesz was daar een groot voorstander van.

Daarna was Klaasesz tot zijn pensioen commissaris der Koningin van de provincie Zuid-Holland. In 1957 was hij lid van de Raad van de Vereniging van de NPV.

Mr. Klaasesz werd vele malen onderscheiden. Hij is o.m. commandeur in de orde van Oranje Nassau en Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.

Hij is overleden in Voorschoten op 29 november 1997.

Meer informatie

[Jan Klaasesz - Wikipedia](#)

[Jan Klaasesz \(1907 - 1997\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[De tijd : dagblad voor Nederland » 21 feb 1972 - Art. 39 | Delpher](#)

[Nieuwe Leidsche Courant | 24 februari 1972 | pagina 5 - Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, jrg 2, 1935, no 8, 1935 » 1935-10 - Pag. 7 | Delpher](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, jrg 5, 1938, no 5, 1938 » 1938-05 - Pag. 5 | Delpher](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, jrg 6, 1939, no 10, 1939 » 1939-11 - Pag. 18 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no 4, 1940 » 1940-04 - Pag. 28 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no 9, 1940 » 1940-10 - Pag. 13 | Delpher](#)
[De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche Meisjesgilde, jrg 18, 1947, no 11, 1947 » 1947-11 - Pag. 4 | Delpher](#)
[Mr. J. \(Jan\) Klaasesz - Parlement.com](#)
[Jan Klaasesz - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)
[Raad der Vereeniging - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)
[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, jrg 3, 1936, no 9, 1936 » 1936-10 - Pag. 14 | Delpher](#)
[Anne Jannes Elsinga - Wikipedia](#)
[Wayback Machine \(archive.org\)](#)
[Nieuwsblad van het Noorden » 04 jan 1944 - Art. 17 | Delpher](#)
[\(7\) Oud-Wageningen - Berichten | Facebook](#)
[Arnhemsche courant » 14 jul 1947 - Art. 56 | Delpher](#)
[De tijd : dagblad voor Nederland » 21 feb 1972 - Art. 39 | Delpher](#)
Logboek Leny Durville augustus 1944 - mei 1945

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.