



Jacob Johan George Krüseman is geboren op 24 januari 1881 in Soerabaja, NOI. Hij was de zoon van Dirk Masdorp Kruseman en Juliana Eleonora Bartelds. In 1882 kwam het gezin met verlof naar Nederland, waar ze tijdelijk woonden in Breda. Het gezin vertrok in september 1884 naar Batavia.

Hij kwam in 1915 in Zeist te wonen. In 1916 was hij samen met F.C.G. Duvergé en J. Delsman hopman bij de afdeling Zeist. In 1924 bezocht hij zijn oude groep, groep 1, en nam deel aan een winterwandeling. In 1930 verhuisde hij van Zeist naar Den Haag.

Tijdens de oorlog woonde hij in Huizen. Hij werd op 2 september 1943 gevangen gezet in Kamp Vught. Daar werd hij tewerkgesteld bij het Philips commando. Op 2 november 1943 werd hij op transport gezet.

Jacob overleed op 31 maart 1956 in Haarlem.

## Meer informatie

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 2, 1916, Deel: Speciaal Zomernummer, no. 17, 1916 » 1916-07 - Pag. 60 | Delpher](#)

[Registratie Jacob Johan George Kruseman in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Overlijden Jacob Johan George Kruseman op 31 maart 1956 te Haarlem » Open Archieven](#)  
[Genealogische bronnen](#)

[Inschrijving Lodewijk Albertus Ophuijsen & Hermanus Johannes Martinus Blom & Wilhelmus Andreas Franciscus Serne & Wilhelmus Petrus Groenendaal & Willem Hoogerbeets & Albertus Johannes Buijs & Jacob Johan George Kruseman in 1901 » Open Archieven](#)

[Kruseman, Jacob Johan George \(Haags Gemeentearchief\) - Haags Gemeentearchief](#)

[Jacob Johan G. Krüseman \(locatie onbekend, 24 januari 1881 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Arolsen Archives](#)

De Padvinder 1924-08

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.