



Hendrik (Henk) Serné is geboren op 22 oktober 1919 in Weesperkarspel. Hij was de zoon van Jan Serné en Mijntje de Boer. Hij kwam uit een hervormd gezin.

Henk was verkenner in Amsterdam en deed in januari 1935 mee aan een prijsvraag in *Goudland; tweewekelijks tijdschrift voor de katholieke welpen en verkenners van Nederland*

Hij kwam uit een schippersgezin en was schipper in zand en grind. In de oorlog woonde hij op het schip *Hoop op Zegen* die lag in Ouder Amstel. Ook een broer en zus zaten op de binnenvaart. Het schip van zijn vader werd gevorderd door de Duitsers en Henk is hiermee op 15 april 1945 naar Duitsland gegaan.

Hier volgen nu de verkenners, die door hun scherpzinnigheid een zakagenda verdienden. Zij brachten de ingewikkelde overtocht tot een goed einde en toonden planterscapaciteiten te bezitten voor de wildste rimboe. H. Serné, Lomanstraat 76, Amsterdam (Z). Jan Oomen, Kerkstraat E.7, Oosterhout. Carl Enkelaar, H. B. Blijdensteinlaan 146, Enschedé (D. Boscotroep, Kievitenpatr.) V. Hamer, St. Jorissraat 28a, Nijmegen (St. Stephanus-troep. P.I. Houtduiven). Leo Thiel, Oude Wed 3, Zutfen. Herm. Hageman, Prins Hendriklaan 15, Baarn.

Hij kwam op 30 april 1945 om in Hage als gevolg van een bombardement waarbij zijn schip geraakt werd. Op zijn overlijdensakte staat dat hij is overleden aan *Bomebnsplitterverletzung rechte Brustseite, Bronchopneumo.*

Na de oorlog vraag zijn broer om nadere inlichtingen omdat niet bekend is of hij in het ziekenhuis is overleden, of is aangespoeld. Hij werd begraven op de gemeentelijke Friedhof in Hage en later herbegraven op het Nederlands Ereveld Osnabrück.

## Meer informatie

- [Goudland; tweewekelijks tijdschrift voor de katholieke welpen en verkenners van Nederland, jrg 1, 1934-1935, no. 3, 05-01-1935 » 05 jan 1935 - Pag. 19 | Delpher](#)
- [Hendrik Serné | Oorlogsgravenstichting](#)
- [Archiefkaart Indexen \(archieff.amsterdam\)](#)
- [Paspoort Indexen \(archieff.amsterdam\)](#)
- [Hendrik Serné \(Weesperkarspel, 22 oktober 1919 - Hage, 30 april 1945\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)





Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.