

Henk Ringlever



Henk Ringlever is geboren op 19 juni 1926 in Gorinchem. Hij was de zoon van Adriaan Cornelis (Dick) Ringlever en Hendrika (Rika) Johanna ter Horst. Hij had twee broers: Marius (1925) en William (1929). Marinus overlijdt in 1931. Het gezin was gereformeerd en vader Dick was kruidenier en had een levensmiddelenbedrijf "Rinco" in de Westwagenstraat 21 in Gorinchem.

In Gorinchem werd op 3 januari 1911 de eerste padvindergroep opgericht. Ze kreeg later de naam Arkelse Padvinders, vernoemd naar de Heren van Arkel die in de 13e en 14e eeuw de dienst uit maakten. In 1933 richtte Piet Gelderblom, oud lid van de Arkelse Padvinders, de Loevestein groep op. Hij werd akela en zijn broertje Arie werd assistent welpenleider (Bagheera). Er werd begonnen met welpen. Toen de eerste jongens in 1936 twaalf werden, begon Piet als hopman met verkenners. Henk werd verkenners bij de Loevesteingroep en werd in april 1939 welkom geheten in *De Verkenners, officieel orgaan van de Padvindersbeweging in Nederland*. Hij was geïnteresseerd in techniek en werd ook lid van een vliegtuigclub.

Henk zit in 1944 in klas 4a van de Openbare Ulo in de Boerenstraat in Gorinchem. Op 8 maart 1944 maakte hij samen met zijn vriend Jan van Straten gebruik van de veerpont Janihudi 4. De boot voer op de Merwede en bracht veel schoolkinderen uit het Land van Altena naar Gorinchem om daar naar school te gaan. Omdat Henk en Jan geïnteresseerd zijn in techniek zaten ze tijdens de tocht allebei in de machinekamer.

Die dag verschenen vanuit de Noord-Brabantse kant van de rivier twee Engelse jachtvliegtuigen. Ze mochten in principe alle schepen op de rivier beschieten. Zo werd ook de veerboot Janihudi 4 getroffen. Omdat de vliegtuigen met hoge snelheid laag aan kwamen vliegen en al van verre werd geschoten, zagen zij niet dat er op het dak van de stuurhut een rood kruis was geverfd. Een compleet drama was het gevolg. Nieuwsgierig naar het lawaai kwamen Henk en Jan naar het dek. Henk werd dodelijk verwond. Hij kreeg een kogel of kogelfragmenten in zijn rechteroog en schedel en viel daardoor terug in het ruim. De beschieting kostte zes mensen het leven en dertien passagiers raakten gewond. Naast Henk kwamen ook Jan van Straten (19), Anna Baks-Wijnbelt (35), Adrie Zegwaard (13), kapitein Christiaan Arie Borg (36) en conducteur Pieter Wilhelm (53) om.





Henk werd 17 jaar. Hij werd begraven op de Oude algemene begraafplaats in Gorinchem. Op zijn graf is een vliegtuigpropeller afgebeeld

Zijn ouders en broer William emigreerden in de jaren na de oorlog naar Grand Rapids in Michigan, USA.

Drs. Paul Martens schreef in 2022 het boek *'De beschieting van de veerboot Janihudi 4'*.

Meer informatie

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 25, 1939, no. 4, 1939 » 1939-04 - Pag. 12 | Delpher](#)

[Gorinchem - Oude Algemene Begraafplaats - - graf 115613 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[De beschieting van veerboot Janihudi 4: 'Het bleef me achtervolgen' | Al het nieuws uit Altena \(hetkontakt.nl\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.