

Hendrik (Henk) Lokkerbol werd geboren op 25 september 1924 in Rotterdam. Hij had een oudere broer Cornelis (Kees, 1922).

Op 11 april 1925 werd Groep 20 Theofillusgroep opgericht in Rotterdam als CJMV groep door Hopman M.J. Heistek. De groep droeg een bruine das. Het was eerst een landverkennergroep, maar veranderde later naar zeeverkenner. De loodsenslam heette Willem Barents. De groep nam deel aan de Wereld Jamboree in 1937. De stam heette de Willem Barentzstam. De groep had in 1935 haar troeplokaal op Zoutziederstraat 19. Tijdens zijn jeugd was Henk tussen 1934 en 1947 lid van Groep 20, Henk werd samen met Theo Eijkman in 1934 welp bij akela Zwiep en twee jaar later, in 1936, matroos (zeeverkenner) bij de Otters met Schipper Hamerslag. Henk en Theo namen deel aan de Wereld Jamboree in 1937 in Vogelenzang en zaten ook samen op de HBS.. Henk was onder andere de schrijver van het logboek van de groep. Hier werd de kiem gelegd voor zijn latere beroep als journalist.

Henk woonde aan het begin van de oorlog met zijn ouders op Rauwenhoffstraat 23b in de Rotterdamse wijk het Nieuwe Westen. De groep ging na het verbod op Scouting op 2 april 1941 ondergronds verder als één van de groepen van de CJMV, die niet verboden werd door de bezetter. De groep kreeg de naam Club M (M van matrozen) en kwam samen op vrijdagavond in het Theofillusgebouw aan de Oranje Nassaustraat. Hij ging regelmatig op bezoek bij de ouders van Theo om te horen hoe het met hem ging op zijn onderduikadres in Friesland.

Bij de razzia van 11 november 1944 wordt Henk, net als zijn oudere broer Kees, opgepakt. Op 11 en 12 november 1944 vond in Rotterdam een grote razzia plaats. De razzia van Rotterdam was de grootste razzia die de Duitse bezetter in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft gehouden. Bij deze razzia zijn ongeveer 52.000 van de 70.000 mannen tussen 17 en 40 jaar uit Rotterdam en Schiedam weggevoerd. De broers zijn waarschijnlijk via het Belastingkantoor aan de Puntegaalstraat naar Station D.P. gebracht. Van daar zijn ze in een volgepropte goederentrein naar het doorgangskamp Lehrte (nabij Hannover) gebracht en van daaruit naar Kathendorf om aan het spoor te moeten werken; soms als baanwerker, soms als overwegwachter. Het verblijf in Kathendorf is relatief draaglijk. Geen bombardementen, geen honger en de nodige activiteiten in het kamp. Op 12 april 1945 worden de mannen bevrijd door de Amerikanen.

Henk kan zich herinneren dat een Amerikaans soldaat als eerste tegen hem zegt: "*Roosevelt has died last night*". Op 5 mei 1945 komen de mannen aan in Maastricht, waar ze bij gastgezinnen worden ondergebracht. Eindelijk kunnen zij met thuis corresponderen. Op 6 juni 1945 vertrekken de mannen met een goederentrein, met een tussenstop in Kamp Amersfoort, naar Rotterdam.

Na de oorlog trouwde Henk met Martina (Tineke) van der Stel (1923-2016). Ze krijgen 2 dochters. Ook zijn dochters worden actief bij Scouting. Henk wordt journalist bij Trouw en het ANP en is politiek actief voor de CHU (Christelijk Historische Unie). Het gezin verhuisde begin jaren '50 naar Den Haag, waar Henk op 13 juni 2009 overleed, 84 jaar oud. Hij werd begraven op begraafplaats Westduin in Den Haag.



#### Meer informatie

[Razzia van Rotterdam - Wikipedia](#)

[Stadsarchief Rotterdam | De razzia](#)

Boekje "In en Om de Twintig" (1925-1945), jubileum uitgave 40 jaar.

[Hendrik Lokkerbol \(Rotterdam, 25 september 1924 - 's-Gravenhage, 13 juni 2009\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

['s-Gravenhage - Begraafplaats Westduin - Hendrik-Lokkerbol-1](#)

[Hendrik Lokkerbol | Nationaal Archief](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.