

Hendrik (Henk) de Deugd is geboren op 31 december 1928 in Dordrecht. Hij was de zoon van Arie de Deugd (1898) en Francina van der Graaf. Zijn ouders trouwden in 1924 en zijn vader was metaalbewerker. Hij had een jongere zus Diena (1931).

In maart 1936 werd hij als verkenner bij Groep 4 (NCVP) in Dordrecht welkom geheten in *De verkenner, officieel orgaan voor de Padvindere Beweging in Nederland*. J.E. Roos was hopman en groepsleider bij de groep.



De winter van 1944-1945 was het ijskoud en iedereen had honger. Tussen 5 en 8 januari 1945 moesten alle mannen in Dordrecht, die geboren waren tussen 1905 en 1928, zich melden bij het Arbeitsbureau. Veel mannen gaven geen gehoor en daarom werd met een Stellingsbevel op 12 januari opgeroepen zich alsnog te melden: *Alle personen, geboren in 1905-1928, moeten zich melden vandaag van 9 uur tot 11 uur bij de volgende verzamelaarsplaatsen "Mariaschool" "Ambachtsschool" "Julianaschool" "Benthienkazerne"*. Er werd op 12 en 13 januari een razzia gehouden om vervolgens mannen die zich niet aanmelden op te pakken. Henk was één van hen. Het was niet de eerste razzia in Dordrecht, maar wel een van de grootste. Volgens sommige bronnen zijn maar liefst 3.500 Dordtse jongens opgepakt. Per rijnaak gingen ze naar Amsterdam en vandaar naar Duitsland voor dwangarbeid.

Henk werd overgebracht naar Oostenrijk. Daar kwam hij terecht in Bad Fischau bij Wiener Neustadt in Nieder-Österreich en werd als dwangarbeider in het kader van de Arbeitseinsatz tewerkgesteld. Tijdens een luchtaanval op 21 februari 1945 op Wiener Neustadt, schilde Henk in de Reichsbahnbunker op de Neunkirchnerstrasse. Hij kwam bij de aanval om. Hij werd samen met twee Amsterdammers en een mede Dortenaar begraven op het kerkhof in Wiener Neustadt. In 1956 werden Henk de Deugd en Jan Jansen uit Dordrecht en Jan de Keizer uit Amsterdam herbegraven op het Nederlands Ereveld Salzburg.



Meer informatie

[Hendrik de Deugd \(Dordrecht, 31 december 1928 - Wiener Neustadt, Nieder-Österreich, 21 februari 1945\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Hendrik de Deugd | Oorlogsgravenstichting](#)

[Akte - CBG|Centrum voor familiegeschiedenis](#)

De verkenner, officieel orgaan voor de Padvindere Beweging in Nederland, maart 1936

[Stellingsbevel \(razzia \) Dordrecht 1945 | Vrijheidsmuseum | CollectieGelderland](#)

[Geschiedenis - 1945](#)

[FRAGMENTGENEALOGIE DE DEUGD](#)

[Museum 1940 - 1945 | Verliesregister Dordtse Burger Slachtoffers](#)

Jaarboekje NCVV 1938

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.