

Hans Herman Beck is geboren op 13 april 1924 in Alphen aan den Rijn. Hij was de zoon van Willem Herman Gerhardus Beck en Elisabeth Maria Brabander. Zijn ouders trouwden in mei 1921 in Alphen aan den Rijn. Hij had twee broers (1922 en 1933).

In oktober 1936 werd hij samen met zijn broer Wim in *De Verkenner*, officieel orgaan van de *Padvindere beweging in Nederland* welkom geheten bij De Hollandsche Nachtegalen in Alphen aan den Rijn.

Hij is overleden op 5 maart 1945 in Alphen aan den Rijn en werd gecremeerd in Driehuis.

Hij wordt op de site van de Oorlogsgravenstichting vermeld als slachtoffer van de oorlog.



Meer informatie

[Hans Herman Beck | Oorlogsgravenstichting](#)

[Hans Herman Beck \(Alphen aan den Rijn, datum](#)

[onbekend - Alphen aan den Rijn, 5 maart 1945\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage » 26 jan 1922 - Art. 19 | Delpher](#)

www.wiewaswie.nl

[Hans Herman Beck geb. 1925 Alphen aan den Rijn ovl. 5 Mrt 1945 Alphen aan den Rijn:](#)

[Cindy Bons \(stamboonderzoek.com\)](#)

[De Verkenner, officieel orgaan van de Padvindere beweging in Nederland, oktober 1936](#)

[Akte - Gemeentearchief Alphen aan den Rijn \(wiewaswie.nl\)](#)

[Willem Herman Gerhardus Beck \(1883-????\) » Familienamen: Smit, Schaar\(e\)man, van](#)

[Reuler en de Bruijn. » Genealogie Online](#)

[Driehuis - Crematorium Westerveld - Hans-H-Beck-1924-1945 -](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.