



Johannes (Han) Gijsbertus van de Siepkamp is geboren op 12 juli 1922 in Haarlem. Hij was de zoon van Jouke Schelte van de Siepkamp en Cornelia Frederika Petronella Harmsen

In 1937 richtte Henk Veenstra groep 12 Manenborghgroep van de NCVP in Utrecht op. In 1939 werd de naam Manenborgh gekozen. Henk was vanaf de oprichting tot 1975 groepsleider en hopman bij de groep.

Op 2 april 1941 werd Scouting door de bezetter verboden. Alle bezittingen werden verbeurd verklaard en in beslag genomen (en aan de Nationale Jeugdstorm geschonken). Het onderkomen van de Manenborghgroep trof de twijfelachtige eer om als eerste clubhuis van Utrecht verzegeld te worden. Toch had de leiding kans gezien totem, vlaggen, boeken, tent, gereedschap en de "groepskar" in veiligheid te brengen vóór de toegangsdeur werd verzegeld en vóór een ambtenaar de kas en de sleutel kwam opeisen. De troep "dook onder" in de Jeugdkapel vereniging van de Wilhelmina kerk, want kerkelijk jeugdwerk was niet verboden. Hoewel er nauwelijks iets aan padvindingswerk werd gedaan bleef de onderlinge band. Of Han voor de oorlog welp of verkenner bij de groep was, is niet bekend.

Han kwam tijdens de oorlog terecht in kamp Amersfoort en kreeg nummer 4104. Van hier ging hij naar Kamp Vught. Hij zat hier van 15 tot 18 mei 1943.

Na de oorlog trouwde hij op 25 september 1947 in Utrecht met Mintje Arends. Ze kregen twee zoons (1948 en 1950).

Han werd in 1959 welpenleider bij groep 12 Manenborghgroep, en later, toen de groep te groot werd, Akela bij de horde van groep 36, de Sterrenborchgroep. Ook zijn beide zoons waren er in 1959 welp. Hij woonde op de Rijnlaan in Utrecht en was administratief ambtenaar bij de politie.

Hij werd onderscheiden met de Orde van Oranje Nassau in Zilver en is overleden op 11 januari 1986 in Nieuwegein.

Meer informatie

[Johannes van d. Siepkamp \(locatie onbekend, 12 juli 1922 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Personen \(Het Utrechts Archief\) - Het Utrechts Archief](#)

[Onderscheiding Johannes Gijsbertus van de Siepkamp \(in het jaar 1815-1993\) » Open Archieven](#)

[Search for documents in the Arolsen Archives \(arolsen-archives.org\)](#)

[Search for documents in the Arolsen Archives \(arolsen-archives.org\)](#)

Foto: Han van de Siepkamp, 22 februari 1959

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.