



Gurbe Jan Fortuin is geboren op 11 juli 1909 in Dokkum. Hij was de zoon van Dirk Fortuin en Dite Kampstra. Zijn ouders trouwden in 1908.

In 1928 was hij Welpenleider bij groep 1 in Dokkum. Zijn vader was voorzitter van de groep en waarnemend akela.

Op 16 augustus 1943 werd hij gevangen gezet in Kamp Amersfoort.

Hij overleed in Eindhoven op 22 januari 1974.

Meer informatie

[Geboorte Gurbe Jan Fortuin op 11 juli 1909 » Open Archieven](#)

[Gurbe Fortuin \(Dokkum, 11 juli 1909 - Eindhoven, 22 januari 1974\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Huwelijk Dirk Fortuin & Dite Kampstra & Gurbe Jan Fortuin & Trijntje Tjeerds de Boer &](#)

[Taeke Tjallings Kampstra & Zwaantina Johanna Aalfs op 16 april 1908 te Westdongeradeel](#)

[» Open Archieven](#)

Het Leidersblad februari 1928

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.