

George Faddegon



George (Oek) Faddegon is geboren op 19 maart 1922 in Amsterdam. Hij was de zoon van Gerard Herman Faddegon (1880-1953) en Christina Amalia Carels (1882-1977). Zijn ouders trouwden in december 1908 en woonden in Amsterdam. Hij was de één na jongste in

een gezin van zeven kinderen, Jacobus (Co) (16 oktober 1909), Gerard Herman (Witte) (29 mei 1911), Anna Hermanna Frederika (4 april 1913), Christiaan (Kik) (eind 1917) en Willem Johan (Pim) (oktober 1919) en Herman (1926 – 1942). In 1925 verhuisde het gezin naar Bussum.



In 1929 vond op het Arrowe Park in de buurt van Liverpool de 3e Wereld Jamboree plaats. Scouting Erica uit Bussum was daar met een groep verkenners aanwezig. De groep werd hierna te groot en in 1930 werd besloten een deel van de groep af te splitsen onder leiding van Hopman Johannes Nicolaas Kwant. Deze groep werd vernoemd naar het park van de Jamboree, de Arrowe groep en hun logo was het logo van de Jamboree. Ze kregen een clubhuis aan de Meerweg. De groep begon als landscoutinggroep, maar al snel

gingen ze ook varen op de Loosdrechtse plassen en werd naast de landtroep ook een zeeverkennerstroep opgericht.



Oek werd, net als zijn broers Pim, Herman en Kik en zus Anna, scout. Samen met zijn broer Pim werd Oek in 1931 verkenners in de Uilenpatrouille van de Arrowegroep en ze gingen beiden mee op kamp naar Eupen. Pim werd in 1934 verkenners derde klas en kwam terecht in de Kievitenpatrouille en Oek werd aspirant verkenners bij de Raven. Een jaar later ging hij naar de Kieviten en begin 1940 werd hij patrouilleleider

van de Ravenpatrouille. Na de patrouillewedstrijden in het voorjaar van 1940 ging hij met C. van de Bor naar de Oomesstam om voortrekker te worden. Hij werd samen met Bob de Haan ook vaandrig bij de troep die bestond toen uit 3 patrouilles onder leiding van hopman Kwant. Op de groepsfoto uit juni 1940 staat hij als vierde van links. Broer Herman zat toen in de Ravenpatrouille.

Zijn zus Anna werd in mei 1933 welpenleidster bij de groep 3, de Gooiberggroep. Van mei 1935 tot september



*U. Weyer is op verzoek non-actief wegens schoolwerk.
C. v.d. Bor is 10 jaar geworden en zal na de patrouillewedstrijden
vergaan naar de V.T. van G. Faddegon.*

1936 was ze daar akela. In 1935 was ze ook als hopman (hopvrouw) gestart bij de AKS groep en ook daarmee stopte ze eind 1936. Mogelijk omdat ze ging werken bij de Quakerschool op landgoed Eerde in Ommen, waar zij Maria Jozef (Jos) Brusse (1913-1987) leerde kennen. Ze trouwden in 1939. In 1954 emigreerde het gezin met drie kinderen naar Nieuw-Zeeland. Broer Kik werd in 1937 scoutsleiding bij de AKS groep. Later werd hij hopman bij de Arrowgroep en in december 1941 trouwde hij met welpenleidster Tiny Kouw. Anna

Zijn broer Herman werd aan het begin van de oorlog ernstig ziek. Hij zat op de MULO, speelde hockey, en was een verdienstelijk zwemmer. Op 2 november 1942 overleed hij, net 16 jaar oud. In de oorlog werd Oek als dwangarbeider in het kader van de Arbeitseinsatz tewerkgesteld in Duitsland. Hij kwam terecht in Arbeitsamt Rottweil. Na de oorlog kwam hij weer terug bij de groep. Hij werd voortrekker en scoutsleider. In 1947 ging hij als hopman mee op kamp.



Hij trouwde in 1949 in Weesp met Hermina Berendina (Henny) Hardonk (1927-2002). Ze kregen twee kinderen. Oek werd opgeleid als horlogemaker. Hij werkte als amanuensis op verschillende scholen, onder andere in Zutphen. George overleed op 2 juni 2002 in Blaricum.



In het logboek van de Scoutinggroep worden na de oorlog de namen opgenomen van de scouts die *vielen voor het vaderland. Zij waren trouw aan hun belofte*; Fritjof Dudok van Heel, Zwier Regelink, Wim Schenk, Joop Beunders, Henk Suurenbroek en Piet Hurman. Naast de scouts die omkwamen in de oorlog waren ook de verzetsstrijders Bas Dudok van Heel, Jan van Ingen, Bob de Haan, Robert van Exter, Hans Weijer en Jan Rademaker lid van de Arrowgroep uit Bussum.

Meer informatie

[familie Faddegon-Carels | Genealogie Faddegon](#)

[bht17_2b.pdf \(historischekringbussum.nl\)](#)

[Scouting Arrowe](#)

[Tewerkstelling - Nationaal Archief](#)

[George Faddegon \(Amsterdam, 19 maart 1922 - Blaricum, 2 juni 2002\) - Netwerk](#)

[Oorlogsbronnen](#)

Logboek Arrowgroep 1940

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 17, 1933, no. 5, 1933 » 1933-05 - Pag. 7 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 19, 1935, no. 3, 1935 » 1935-03 - Pag. 12 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 19, 1935, no. 11, 1935 » 1935-12 - Pag. 12 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 8, 1936 » 1936-09 - Pag. 25 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 10, 1936 » 1936-11 - Pag. 29 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 7, 1937 » 1937-07 - Pag. 25 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.