

Frederik Roozeveld van der Ven



Frederik Frans Roozeveld van der Ven is geboren op 25 maart 1877 in Titjalengka bij Bandung, NOI. Hij was de zoon van Adrianus Fredrik Roozeveld van der Ven en Anna Margaretha Schawacht. Hij had twee zussen. Zijn vader was resident van Pasoeroean en oud koffieplanter.

Hij trouwde op 18 februari 1913 in Almelo met Geertruida Henriette ter Kuile (1888-1971). Ze kregen vier zoons.

Hij nam dienst bij de marine en werd Luitenant ter Zee 1e klasse. Hij verliet de marine in 1917. Hij was in 1930 en 1931 burgemeester van Maurik. Daarna werd hij burgemeester van Geldermalsen.

In 1937 vierde de Padvindersgroep Malsena haar eerste lustrum. Op moment was burgemeester Roozeveld erevoorzitter. Hij was burgemeester van Geldermalsen van 1931 tot 1943.

In 1943 werd hij vervangen door de NSB-er Johann Friedrich Remmert. Burgemeesters werden vaak vervangen omdat ze niet goed mee gingen met de bezetting.

Hij overleed op 9 oktober 1960 in Laag Soeren. In Geldermalsen is een straat naar hem vernoemd, Burgemeester Roozeveld van der Venlaan.

Meer informatie

[Gorinchem - Detail Krantenpagina](#)

[Overlijden Frederik Frans Roozeveld van der Ven & Geertruid Henriette ter Kuile op 9 oktober 1960 te Laag-Soeren » Open Archieven](#)

[Roozeveld van der Ven, Frederik Frans](#)

[Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld](#)

[Frederik Frans Roozeveld van der Ven \(1877 - 1960\) - Genealogy](#)

[Frederik Frans Roozeveld van der Ven : genealogie per Kees KOEK \(keeskoek\) - Geneanet](#)

[Lijst van burgemeesters van Geldermalsen](#)

[Johann Friedrich Remmert - Wikipedia](#)

[Registratie Frederik Frans Roozeveld van der Ven & Geertruida Henriette ter Kuile & Adriaan](#)

[Frederik Roozeveld van der Ven & Jan Frederik Roozeveld van der Ven & Hendrik](#)

[Roozeveld van der Ven & Johanna Diederika van Dooijeweert & Maurits Karel Johan Justus](#)

[Roozeveld van der Ven & Catharina Peek & Johanna de Bruin & Pietje van Zoelen &](#)

[Margaretha Hermina van Dooijeweert & Willemina Jasserina van Dooijeweert in 1930 »](#)

[Open Archieven](#)

[Lijst van straten in Geldermalsen - Wikipedia](#)

[De Teisterbander, 1943-09-15; p. 2 \(Regionaal Archief Rivierenland\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.