

Jhr. François (Frans) Henri van Kinschot is geboren op 23 oktober 1899 in Amersfoort. Hij was de zoon van jhr. Henri François van Kinschot en Diète Johanna Willemina van Sandick. Hij studeerde rechten aan de Universiteit Leiden.

Frans trouwde met Josina Margaretha Dorhout Mees. Zij kregen vier zoons. Hij werd in 1929 benoemd tot burgemeester van Zuidlaren. In 1934 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Alkmaar.

In Alkmaar werd hij beschermheer van de Afdeling Alkmaar van de Nederlandse Padvinders. Hij was onder andere aanwezig bij de opening van het clubhuis en installatie van groep 2 De Geuzen in 1934.

Toen de Duitsers in mei 1940 Nederland binnenvielen en bezetten, was Frans van Kinschot al zes jaar burgemeester van Alkmaar. In februari 1942, na bijna twee bijzonder moeilijke jaren, werd hij door het Duits gezag ontslagen om te worden vervangen door een NSB'er. Vervolgens moest Van Kinschot direct onderduiken, waarna hij drie jaar gescheiden leefde van vrouw en vier zoons.

Tijdens de bevrijding van Alkmaar op 8 mei 1945, vlak voor het moment dat de eerste Canadezen de stad binnenreden, dook hij weer op in het openbaar, samen met twee eveneens uit de onderduik bevrijdde zoons. Staand bovenop een brandweerauto in een lange witte jas en met beide armen wuivend naar uitzinnig publiek, werd hij binnengehaald als een verloren zoon. Eenmaal aangekomen in het stadhuis aanvaardde hij direct opnieuw zijn ambt als burgemeester en sprak hij vanaf het bordes de toegestroomde menigte geëmotioneerd toe.



In 1946 werd hij benoemd tot burgemeester van Leiden. Deze functie vervulde hij tot zijn pensionering in 1964. Hij had als nevenfuncties onder andere

president-commissaris van de Leidse Duinwaterleiding Maatschappij en curator van de Universiteit Leiden.

Hij overleed op 2 januari 1985 op 85-jarige leeftijd te Warmond.

Frans was kapittelridder en rechtsridder van de Johanniter Orde in Nederland. Hij werd in 1951 benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau en in 1964 tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Bij zijn afscheid als burgemeester van Leiden kreeg hij de zilveren erepenning van de stad Leiden toegekend. Hij werd in 1957 door de paus benoemd tot Commandeur in de Orde van Sint-Gregorius de Grote.

### **Meer informatie**

[François Henri van Kinschot - Wikipedia](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvindere, jrg 18, 1934, no. 10, 1934 » 1934-11 - Pag. 21 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 21, 1935, no. 1, 1935 » 1935-01 - Pag. 29 | Delpher](#)

[François Henri van Kinschot \(1899 - 1985\) - Genealogy](#)

[Een nieuwe burgemeester voor Alkmaar](#)

[Burgemeester van Kinschot in de Townhall | Rodi](#)

Foto: Prins Bernhard met burgemeester van Kinschot op de trappen van het stadhuis van Alkmaar.

Foto: Burgemeester Frans van Kinschot op het bordes van de Townhall van Alkmaar op 8 mei 1945.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.