

Ernst Johan Rotshuizen is geboren op 27 december 1923 in Velp. Hij is de zoon van gereformeerde ouders, architect Evert Jan Rotshuizen en Dirkje Salomons. Op 7 september 1939 vond de naamswijziging van Rothuizen naar Rotshuizen plaats. Hij had een oudere zus, twee oudere broers en een jonger broertje Folkert (1925). Op 9-jarige leeftijd verhuisde hij naar Arnhem.

Hij werd in mei 1935 welkom geheten als verkenner bij groep 8 Wichard van Gelre in Arnhem in *De verkenner, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in Nederland*. In 1967 ging de groep op in Scoutinggroep De Geuzen. Zijn broertje Folkert was ook scout, bij de Zijpse Trekkers. Hans en Bert Kuik waren vrienden van hem.

Op 26 mei 1944 kwam Ernst Jan terecht in Kamp Amersfoort. Hij kreeg kampnummer 13085. Hij zat tot 7 juli 1944 gevangen in Kamp Amersfoort. Wat de reden van zijn gevangenschap was, is nog niet bekend.

Ernst Jan trouwde na de oorlog met Mieke van der Bent. Hij is overleden op 30 november 2008 en werd begraven op de begraafplaats bij de Nederlands Hervormde kerk in Heelsum.



## Meer informatie

[Ernst J. Rotshuizen \(Rheden, 27 december 1923 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk](#)

[Oorlogsbronnen](#)

[Ernst Johan Rotshuizen \(1923-2008\) » Voorouders Monique en Jan Vis en aanverwante personen » Genealogie Online](#)

[Rothuizen / Rothuys uit Stadtlohn | Genealogieën bij kwartierstaat Joosen – Van der Swaan Evert Jan Rotshuizen - Wikipedia](#)

[Arnhemsche courant » 08 maa 1947 - Art. 53 | Delpher](#)

Archief Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.