



Elida (Els) de Gier is geboren op 16 november 1910 in Gorinchem. Ze was de dochter van Johannes Arie de Gier en Maatje Schimmel. Haar vader was hotelhouder. Haar ouders trouwden in 1903 in Gorinchem. Ze kwam uit een groot gezin.

In Gorinchem werd op 3 januari 1911 de eerste padvindergroep opgericht. Ze kreeg later de naam Arkelse Padvinders, vernoemd naar de Heren van Arkel die in de 13e en 14e eeuw de dienst uit maakten. Els werd op 22 december 1932 door de voorzitter van de APV, dr. Biegel, loco burgermeester van Gorcum, geïnstalleerd als welpenleidster en werd baloe. In 1934 nam ze deel aan de Gilwellcursus voor welpenleidsters en ze ontving daarmee haar erkenning als akela bij de groep. Ze maakte met een groep welpen de Wereld Jamboree in 1937 mee. Haar broertje War en Huup waren scout bij de groep. War werd in 1937 welpenleider.



„DE BETUWE”: D.C.: Ir. C. D. Grijns, Nieuwe Hoven 64, Gorinchem.  
A.D.C. voor Welpen, Onderdistrict O.: Mej. E. de Gier, Arkelstr. 87, Gorinchem.  
A.D.C. voor Welpen, Onderdistrict W.: A. Gelderblom, Kelenstraat 7, Gorinchem.  
A.D.C. voor V.T.: W. J. v. d. Plank, Arkelstraat 1, Gorinchem.

In 1933 richtte Piet Gelderblom, oud verkenners en voortrekker van de Arkelse Padvinders, de Loevestein groep op. Hij werd akela en zijn broertje Arie assistent welpenleider. Piet werd assistent districtscommissaris Verkenners voor de afdeling Betuwe West en Arie werd hier assistent districtscommissaris welpen. Eind 1938 werd

Cornelis Grijns districtscommissaris van district De Betuwe van de NPV. Els was toen assistent districtscommissaris van afdeling Oost.

Op 2 april 1941 wordt Scouting door de bezetter verboden. Door heel Nederland werden veel leiders en commissarissen van Scouting direct na het verbod gevangen gezet en verhoord. Groepsleider Wout van der Plank, welpenleider Piet Gelderblom en welpenleidster Els de Gier werden thuis opgepakt door een politieagent en twee Duitsers. Hun huis werd doorzocht en alle padvinders-materiaal werd in beslag genomen. Vervolgens werden ze met een overvalwagen afgevoerd en op het politiebureau ondervraagd. De leiders mochten 's avonds weer naar huis. Ook districtscommissaris Grijns werd opgepakt, maar hij werd afgevoerd naar Rotterdam.

Haar broer Herman werd opgepakt bij de grote razzia op 3 oktober 1944. Via kamp Amersfoort kwam hij terecht in concentratiekamp Neuengamme. Daar werd hij tewerkgesteld. Hij overleed op 30 december 1944.

Els bleef tot kort na de oorlog welpenleidster bij de groep.

Ze trouwde met Bastiaan Hoogendijk (1906-1954). Haar man overleed in 1954 in Utrecht. In 1987 werd ze lid in de Orde van Oranje Nassau (zilver). Els overleed op 20 juni 2007. Ze werd bij haar man begraven op de Oude Algemene Begraafplaats in Gorinchem.



### Staatsgevaarlijk

In de oorlog was de verkennerij verboden als zijnde staatsgevaarlijk. In het begin van de oorlog werd mevr. Hoogendijk, groepsleider Wout van der Plank en welpenleider P. Gelderblom thuis opgepakt door de Duitsers: "Met een overvalwagen!, een politieagent en twee Duitsers. Alle materiaal werd in beslag genomen. De Duitsers hadden vooral belangstelling voor 'de Fahnen' (vaandels) en de logboeken. 's Avonds mochten ze weer naar huis."

### Erg ongerust

Els nam het lakoniek op, maar thuis waren ze vreselijk ongerust

geweest. (Mevrouw Hoogendijk verloor later in de oorlog een broer bij de grote razzia). Districtscommandant D.C. Grijns - wonend en werkend in Gorcum (fa. Noorduijn) werd gelijktijdig opgepakt en voor ondervraging overgebracht naar Rotterdam. Hij werd veertien dagen vastgehouden. Bij de bevrijding in '45 zien we Grijns op het bordes van het Stadhuis met een toespraak namens de illegaliteit.

De vooroorlogse fotoboeken die ik van Scouting-APV ter inzage had blijken van mevrouw Hoogendijk afkomstig te zijn. Ze weet iedereen nog met naam en toenaam te noemen. Even wordt het stil als ze op de foto's haar broers herkent...

Na de oorlog bleek de APV nog springlevend. Scouting is een stukje cultuurgoed geworden.

### Meer informatie

[Gorinchem - Detail Krantenpagina](#)

[Gorinchem - Detail Krantenpagina](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 17, 1933, no. 1, 1933 » 1933-01 - Pag. 12 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no. 7, 1934 » 1934-07 - Pag. 7 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 9, 1937 » 1937-10 - Pag. 30 | Delpher](#)

[Johannes Arie de Gier \(1876-1952\) » Stamboom Zegert Vis » Genealogie Online](#)

[Gorinchem - Oude Algemene Begraafplaats - - graf 124763](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 5, 1938 » 1938-05 - Pag. 46 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no. 9, 1940 » 1940-10 - Pag. 12 | Delpher](#)

[Overlijden Bastiaan Hoogendijk & Elisa de Gier op 17 oktober 1954 te Utrecht, provincie Utrecht » Open Archieven](#)

[Onderscheiding Elida Hoogendijk \(uit de periode 1815-1993\) » Open Archieven](#)

[Nieuw Utrechtsch dagblad » 19 okt 1954 - Art. 24 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.