

Dirk van der Knaap



Dirk van der Knaap werd geboren op 27 december 1924 te Dordrecht. Hij was de zoon van Arend van der Knaap (1902-1928) en Johanna Cornelia van der Sluis (1901). Zijn ouders trouwden op 11 mei 1922 in Dordrecht. Hij had een broer Gerrit en een zus Janny.

Dirk was verkenner bij één van de padvindergroepen in Dordrecht, samen met Frans Gerritsen. Hij werkte als machinebankwerker en woonde in de oorlog met zijn ouders op de Marthinus Steijnstraat 14 in Dordrecht.

In september 1944 kwam hij vijf weken ziek thuis te zitten vanwege een maagzweer. Op 24 oktober 1944 ging hij voor het eerst weer naar buiten. Hij bezocht zijn vriend Frans Gerritsen in de werkplaats van steenhouwerij Gerritsen aan de Vest.

Om 12.05 uur klonk in Dordrecht luchtalarm. Vanuit het zuiden naderden Engelse vliegtuigen van de Royal Air Force in de richting van een Duits Commandocentrum in Park Merwestein. Park Merwestein gold in die tijd als Duits militair gebied. Met vijf squadrons veroorzaken zij een hels bombardement en voltreffers zijn er niet alleen op het historische gebouw en in het park, maar ook in talloze straten in de directe omgeving.

Tijdens dit bombardement werden zo'n 2000 woningen beschadigd en men neemt aan dat er 69 burgerslachtoffers vielen. Daarvan hebben er inmiddels 57 een naam gekregen. Door de bominslag overleed Dirk ter plaatse. Ook padvindster Mientje Morks en mevrouw Guldemond, Penningmeesteresse van NPG Dordrecht, kwam om bij dit bombardement.



Meer informatie

[Bombardementen op Dordrecht](#)

[Dirk van der Knaap \(Dordrecht, 27 december 1924 - Steenhouwerij Dordrecht, 24 oktober 1944\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Dirk \(van der Knapp\) van der Knaap \(1924-1944\) | WikiTree FREE Family Tree](#)

[Johanna Cornelia van der SLUIS : genealogie per Lucas van HEEREN \(schapekoppen\) - Geneanet](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.