

Dirk Jansen is geboren op 26 maart 1925 in Oosterbeek.

Op 13 september 1926 is groep 3 Oosterbeekse Padvinders opgericht. Ze was onderdeel van district Groot Arnhem. De stam van de groep heette De Komeet. De groep nam in 1937 deel aan de 5e Wereld Jamboree in Vogelenzang. Dirk werd in november 1936 verkenner bij de Oosterbeeksche Padvinders in Oosterbeek. In december werd hij welkom geheten in *De verkenner, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in Nederland*.

In januari 1942 verklaarde Duitsland dat het noodzakelijk was arbeiders uit de bezette gebieden te verplichten voor de Duitse oorlogsindustrie te werken. In die maand werd in Nederland de Nederlandse Arbeidsdienst ingesteld. Jonge mannen moesten voor deze dienst hun arbeidsdienstplicht vervullen. Nederlandse werklozen waren al vóór die tijd verplicht om werk in Duitsland aan te nemen als ze steun of een uitkering ontvingen. In mei 1943 voerde de bezetter in Nederland officieel de Arbeitseinsatz in. Alle jongemannen tussen de achttien tot vijfendertig jaar kregen een oproep om zich te melden. Omdat dit niet genoeg werkkrachten opleverde, besloten de Duitsers om de leeftijdscategorie te verruimen naar zeventien tot veertig jaar. Ook werden er razzia's gehouden waarbij mensen opgepakt werden die daarna in Duitsland tewerkgesteld werden. Dirk werd tussen 24 november en 28 december 1942 tewerkgesteld in Pullach, Duitsland. Vanaf 4 november 1943 zat Dirk gevangen in concentratiekamp Dachau. Zijn kampnummer was 57655. Hij werd op 16 december 1943 vrijgelaten of overgeplaatst. Van 4 januari 1944 tot 3 februari 1945 werd hij weer tewerkgesteld en zat in München.

Dirk is overleden op 26 december 2008 in Renkum.

Meer informatie

[Dirk Jansen \(Oosterbeek, 26 maart 1925 - Renkum, 26 december 2008\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Dirk Jansen – Verzetsmuseum](#)

stevemorse.org/dachau/

[Registratie » Open Archieven](#)

[| Nationaal Archief](#)

[| Nationaal Archief](#)

De verkenner, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in Nederland. november 1936

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.