

Cornelis Luitwieler is geboren op 3 april 1901 in Vlissingen. Hij was de zoon van Dorotheus Luitwieler (1874-1946) en Machalia van den Ent (1880-1944). Hij kwam uit een gezin met zes kinderen.

Hij was één van de 29 leerling padvinders die op 2 mei 1912 slaagden voor verkenner 4e klas. Ze waren lid van de afdeling Vlissingen van de Nederlandse Padvinders Organisatie.

Hij werd bij de bevrijding van Vlissingen op 1 november 1944 bij zijn moeder thuis door granaatvuur getroffen. Hij werd zwaar gewond overgebracht naar het Sint Jans hospitaal in Brugge en daar is hij op 6 november 1944 overleden. Hij werd in eerste instantie begraven op het St. Janskerkhof in Brugge. Hij werd later bijgezet op het Nationaal

4e klasse. Hiervan zijn 29 geslaagd n.l. J. Auër, J. Bijleveld, H. Dobbelaere, J. Dominicus, H. Dominicus, H. Graadt van Roggen, J. Heeres, A. van der Heijden, J. Jongkees, G. de Jonge, A. Jansen, E. Loesberg, A. Loois, J. Loois, C. Luitwieler, G. Meijer, R. Metz, B. Pluijmers, F. van de Poll, W. Salet, P. Sanderse, J. Slot, K. Schol, A. Visser, G. Visser, D. Zandee, J. Zandee, en A. Zanino.
Hiervan werden de 4 groepleiders tevens geëxamineerd voor padvinder 3e klasse. Allen slaagden, n.l. Z. Salet, P. Sanderse, K. Schol, J. Slot.

Ereveld Loenen Ook zijn moeder kwam door granaatvuur om.

Hij wordt herdacht op het "Monument voor Burgerslachtoffers", Noorder begraafplaats, Pres Rooseveltlaan, Vlissingen.



Meer informatie

[Registratie in 1900-1910 te Vlissingen » Open Archieven](#)
[Cornelis Luitwieler \(Vlissingen, 3 april 1901 - Brugge, B., 6 november 1944\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Cornelis Luitwieler | Oorlogsgravenstichting](#)

[Vlissingse Courant | 3 mei 1912 | pagina 2 - Krantenbank Zeeland](#)

[Details Database Documentatiegroep databankzeelandwo2](#)

[Vlissingen, 'Monument voor Burgerslachtoffers' - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.