

Cornelis Bach is geboren op 28 maart 1895 in Rotterdam. Hij was de zoon van Cornelis Bach en Catharina Barbara Zinmeister. Hij had een broertje Johannes Jacobus (1896) en een zusje Catharina Hendrika Anna Augusta (1899).

Groep 4 is opgericht op in Rotterdam in 1912 als onderdeel van Rotterdamse Padvinders Vereniging. De stam van de groep heette De Grijsje Beren. De groep is later gefuseerd. Cornelis was hopman van Groep 4. Hij was daarnaast redacteur van 'De Rotterdamse Padvinder Officieel Orgaan der Vereeniging van Rotterdamse Padvinders. Door drukke werkzaamheden moest hij in 1921 afscheid nemen van zijn groep. Hij kreeg op 9 juli 1921 een Swastika uitgereikt door de voorzitter J.J. Rambonnet van de NPV.



Hij trouwde op 10 juni 1926 te Rotterdam met Frederika Angenieta Ruiter. Ze kregen twee kinderen, Keesje en Ronnie. Hij was directeur van een laboratorium van beroep. Vlak voor de oorlog woonde hij in Den Haag.



Hij kwam op 26 juni 1944 om in Kommando Pilsen in Tsjecho Slowakije, een buitenkamp van concentratiekamp Sachsenhausen te Oranienburg.

Meer informatie

[Geboorte Cornelis Bach op 28 maart 1895 te Rotterdam » Open Archieven](#)

[Cornelis Bach \(1895-1944\) » Stamboom Boerstra » Genealogie](#)

Online

[Huwelijk Cornelis Bach & Catharina Barbera Zinsmeister & Frederika Angenieta Ruiter & George Cornelis Ruiter & Lena van der Most op 10 juni 1926 te Rotterdam » Open Archieven](#)

[Overlijden Cornelis Bach op 26 juni 1944 te Pilsen \(Tjecho-slowakije\) » Open Archieven 18 Haalt Op 1996](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 2, 1916, Deel: Kerstnummer, no. 23, 1916 » 1916 - Pag. 49 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 7, 1921, no. 24, 30-07-1921 » 30 jul 1921 - Pag. 12 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 7, 1921, no. 23, 23-07-1921 » 23 jul 1921 - Pag. 12 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 9, 1923, no. 15, 25-08-1923 » 25 aug 1923 - Pag. 10 | Delpher](#)

[Cornelis Bach \(Rotterdam, 28 maart 1895 - Kommando Gilsen, 26 juni 1944\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Cornelis Bach | Oorlogsgravenstichting](#)

[Haagsche courant » 18 jul 1944 - Art. 44 | Delpher](#)

[De Telegraaf » 19 jul 1944 - Art. 40 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.