

Bertus Seidel



Alberstus Wilhelmus (Bertus) Seidel is geboren op 28 november 1921 in Assen. Hij was de zoon van Hendrik Seidel (1891 –1930) en Frouwtje Alida Cohen (1893 –1975). Zijn ouders trouwden op 31 maart 1916 in Assen. Hij had een broer Frits (1917) en een zusje Alida (1928).

Op 4 februari 1911 wordt in Assen een padvindersgroep opgericht. Na een paar maand, op 8 juli 1911, worden de eerste Asser padvinders geïnstalleerd. Hiervoor was zelfs een lid van het Hoofdbestuur naar Assen afgereisd. In de begin periode waren verschillende officieren van het Asser garnizoen bij de leiding actief waardoor de activiteiten een militaristisch tintje hadden. De groep kwam eerst samen in het Koetshuis van Lels, maar nadat commissaris van de Koningin Linthorst Homan betrokken raakte bij Scouting, ging de groep naar het Koetshuis van Linthorst Homan aan de Kloosterstraat. Groep 1 heette in eerste instantie de Hunnen. De groep wordt later hernoemd in de Zwervers.



Hij was voor de oorlog welp en verkenner bij Groep 1. Hij was de boezemvriend van Chris Erkelen. Ook zijn broer Frits was verkenner bij de groep. In 1934 ging Bertus met de groep op pinksterkamp. In 1939 waren ze aanwezig bij de TT in Assen. Bertus staat links en Frits rechts.

Met behulp van relaties bij de burgerlijke stand in Assen heeft men tijdens de oorlog kans gezien om Frouwtje Cohen als niet Joods te kunnen registreren en dus te voorzien van een niet joods persoonsbewijs. Hiermee werd vervolging en deportatie voorkomen. Als half Joods werden Frits en Bertus tijdens de oorlog niet opgepakt. De broers zijn tijdens de oorlog zoveel mogelijk 'onder de radar gebleven'. Vooral om hun moeder en inwonende Joodse oma buiten beeld te houden. Ze hebben zich daarom ook pas eind jaren '40 ingeschreven voor een vervolgstudie. Hun inwonende Joodse oma, Suzanna Hekscher (1859) hebben ze tijdens de oorlog kunnen 'verstoppert' in hun huis aan de Rolderstraat in Assen. Zij is op 11 maart 1944 een natuurlijke dood gestorven. Bertus en Frits hebben toen samen met anderen kans gezien om oma midden in de nacht op een handkar door Assen, via het Asser bos naar de Joodse begraafplaats te brengen om haar daar te begraven.

Als dienstplichtig officier ging hij na de oorlog naar Nederlands-Indië. Hij was daar actief bij de Militaire Inlichtingendienst. Hij is uiteindelijk als dienstplichtige afgezwaaid in de rang van majoor.

Bertus werd na de oorlog hopman en groepsleider van De Zwervers. Hij werd erelid van de groep.

Hij trouwde met Hillechien Jilderda. Bertus is overleden op 28 mei 1983 in Assen.

Meer informatie

[Vrienden van de Zwervers - fotoalbum](#)

[Joodse begraafplaats Assen, Assense genealogieën \(vervolg\)](#)

[Ereleden](#)

[In den beginne... - De Zwervers Assen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.