

Scouts als burgerslachtoffer

Arie van Duijvenbode



Arie van Duijvenbode is geboren op 13 december 1921 in Katwijk. Hij was de zoon van Jan van Duijvenbode (1888-1942) en Gerritje Kuijt (1887-1962). Hij had broer Jan (1908-1991) en Cornelis (1914-1942) en een zus Maartje (1910-1997).

Hij werd in december 1935 verkenner bij de Julianagroep Katwijk in *De verkenner, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in Nederland*. Op 14 mei 1930 werd twee maanden na de oprichting in Katwijk de Julianagroep officieel geïnstalleerd door de Nederlandse Padvinders Vereniging. In 1933 werd deze landgroep uitgebreid met een zeeverkennerafdeling. Een sloep die op het strand aanspoelde werd de eerste boot van de zeeverkenners.

Net als zijn vader en broer Cornelis werd ook Arie zeevisser. Op 10 maart 1942 vertrok schipper Jan van Duijvenbode met zijn vissersschip samen met zoon Cornelis en 5 andere bemanningsleden. Een dag later om 6 uur in de ochtend bleek dat bij het ophalen van de netten er een mijn in zat. De mijn ontplofte op het achterschip waarna het schip direct zonk. Twee bemanningsleden overleefden de ontploffing en ze werden door andere schepen opgepikt. Van de andere vijf Katwijkse bemanningsleden werd niets meer terug gevonden. Jan en Cornelis kwamen om.

Arie verhuisde in december 1941 van Katwijk naar Diepenveen en kwam in maart 1942 terecht in Amsterdam. Daar ging hij wonen op Coen Troostplein 23 .

Arie werd tijdens de oorlog opgepakt en kwam op 26 november 1943 terecht in Kamp Vught. Hij kreeg nummer 1250. Op 21 december 1943 ging hij naar het buitencommando Eindhoven en zat daar tot 31 maart 1944. Tussen 7 april en 6 juni 1944 zat hij in de gevangenis in het kamp. Op 5 september 1944 ging hij op transport naar concentratiekamp Sachsenhausen. Vervolgens kwam hij terecht in concentratiekamp Bergen-Belsen en concentratiekamp Neuengamme.

In augustus 1945 ging hij wonen op Tramstraat 65 in Katwijk aan Zee. Hij was marechaussee. Arie trouwde met Immetje van Duijn (1924-1996) en ze kregen twee dochters en twee zonen.

Arie is overleden op 8 maart 2009 in Katwijk aan den Rijn en werd begraven op de Oude Begraafplaats aan de Zuidstraat.

Meer informatie

De verkenner, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in Nederland, december 1935
[Arie van Duivenbode \(Katwijk, 13 december 1921 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Arie van Duyvenbode \(Katwijk aan Zee, 13 december 1921 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Search for documents in the Arolsen Archives](#)

[Arie van Duivenbode | Digitaal Monument Neuengamme](#)

[Arie van Duijvenbode \(1921-2009\) » Stamboom van Spijk en vele anderen! » Genealogie Online](#)

[Arie van Duijvenbode 1921–2009 – Genealogie Katwijk](#)

[Cornelis van Duijvenbode 1914–1942 – Genealogie Katwijk](#)

[Geschiedenis – Katwijkse Zeeverkenners](#)

[Stam en Wilde Vaart in Katwijk](#)

[Verhalen en historie](#)

[Indexen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.