



Antonius Cornelis Marie Galesloot is geboren op 23 juni 1913 in Utrecht. Hij was de zoon van Willem Gerrit Galesloot en Alexandrina Mathilda Julia Wijngaart.

In januari 1930 verhuisde hij met zijn ouders naar Rotterdam, waar zijn vader journalist bij de Maasbode wordt. Antonius was november 1932 tot februari 1934 vaandrig (scoutsleiding) bij de Sint Laurentiusgroep in Rotterdam.

Hij trouwde op 6 maart 1940 te Utrecht met Agnes Swüste.

In 1944 woonde hij met zijn ouders in de Rotterdamse wijk het Nieuwe Westen, op Mathenesserplein 15a. Bij de razzia van 11 november 1944 wordt hij opgepakt, hij is dan 31 jaar. Hij moet naar station D.P., om met een goederentrein te worden weggevoerd. De trein, die op 11 november 1944 tegen middernacht vertrekt, vervoert zo'n 1.500 mannen en in iedere wagon worden 60 mannen gepropt, die nauwelijks de trein kunnen verlaten en amper eten en drinken krijgen. Op 16 november 1944 stopt de trein in Würzburg, waar 450 mannen moeten uitstappen, waaronder Antonius. Hij wordt ondergebracht in Lager "Zur Schwane" in Dettelbach en mogelijk verblijft hij ook nog enige tijd in Rottendorf. Beide dorpen liggen op korte afstand ten oosten van Würzburg, in welke omgeving hij tewerkgesteld wordt. Mogelijk bereikt Antonius in mei/juni 1945 veilig Rotterdam.

Hij overlijdt op 19 augustus 1998 in Nijmegen, 85 jaar oud.

Meer informatie

[Antonius Cornelis Maria Galesloot \(1913-1998\) » Stamboom Lobé en verwanten. »](#)

[Genealogie Online](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 16, 1932, no. 10, 1932 » 1932-11 - Pag. 13 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no. 2, 1934 » 1934-02 - Pag. 10 | Delpher](#)

[Antonius Cornelis Marie Galesloot \(Utrecht, 23 juni 1913 - Nijmegen, 19 augustus 1998\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Zoek in alles | 273a Verzameling Tweede Wereldoorlog, aanvullingen 2006-2024 \(Stadsarchief Rotterdam\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.