

Albert Leonard Anthonie van Unen is geboren op 19 december 1886 in Vlissingen. Hij was de zoon van Albert Leonard Anthonie van Unen en Adriana Alida Jeronimus. Hij trouwde op 12 oktober 1915 in Den Haag met Sophia (Phie) Jacoba Kramer (1890-1966). Het stel kreeg twee kinderen, Martha (1918) en Albert (1920). Albert was adjunct inspecteur van Financiën, secretaris van de Cultuurraad en burgemeester van Salatiga. Hij was van 1934 tot 1939 burgemeester in Soekaboemi.

Hij was in Soekaboemi president (voorzitter) van de Van Heutzgroep. In juni 1937 hij aanwezig bij een padvindsters en padvindersrally en inspecteerde zijn troep. Phie was voorzitter van het bestuur van de Afdeling Soekaboemi van het Meisjes Gilde van de NIPV.

Op 17 december 1938 kwam de Trekkende Vlag tijdens een rondreis door Nederlands Indië aan in Soekabumi en zijn vrouw was hierbij aanwezig. De vlag werd tijdens de jaarwisseling bij hen thuis bewaard.



Dhr. en mw. Unen gingen in augustus 1939 voor buitenlands verlof naar Nederland. Toen hij in Nederland was ging hij met pensioen.

Op 19 en 20 juli 1940 werden 231 mensen die vanuit Nederlands-Indië in Nederland met verlof waren door de bezetter gearresteerd. Het was een vergelding voor de arrestatie van Duitsers door de Nederlandse gouverneur-generaal in Nederlands-Indië in mei 1940. Albert was één van deze Indische Gijzelaars. De mannen werden aanvankelijk geïnterneerd in Kamp

Schoorl en gingen van daar naar concentratiekamp Buchenwald. Via het Groot Seminarie Kamp Haaren kwamen ze in mei 1942 naar kleinseminarie Beekvliet in Sint-Michiëlsgestel. Begin 1943 werden de Indische gijzelaars overgeplaatst naar Internaat Ruwenberg (eveneens in St. Michiëlsgestel) op loopafstand van kamp Beekvliet, De Indische Gijzelaars gaan op 6 september 1944 te voet van de Ruwenberg naar Kamp Vught. Ze kwamen pas aan het eind van de oorlog weer vrij.

Hij was kort na de oorlog actief bij het Afwikkelingsbureau kamp Vught.

Albert is overleden 12 januari 1966 in Wassenaar.

## Meer informatie

[Persoon : UNEN - 's Gravenhage - Doorzoek alle akten - Geneanet](#)

[Sophia Jacoba "Phie" Kramer \(1890-????\) » Stamboom Bajetto en Jeronimus » Genealogie Online](#)

[Albert Leonard Anthonie van Unen \(1\) : genealogie per Jan van UNEN \(vanunen\) - Geneanet](#)  
[Albert Leonard Anthonie van Unen \(1886-1966\) » Stamboom Bajetto en Jeronimus » Genealogie Online](#)  
[Bataviaasch nieuwsblad » 10 jun 1937 - Art. 172 | Delpher](#)  
[De Sumatra post » 23 maa 1940 - Art. 197 | Delpher](#)  
[De Sumatra post » 05 dec 1940 - Art. 22 | Delpher](#)  
[Registratie Sophia Jacoba Kramer op 7 april 1890 » Open Archieven](#)  
[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 24 feb 1939 - Art. 91 | Delpher](#)  
[De Indische courant » 23 jun 1939 - Art. 15 | Delpher](#)  
[brabantserfgoed.nl](#)  
[Indische Gijzelaars - Ons Land](#)  
[Gedenkplaats kamp Haaren < Personen](#)  
[Kamp Sint-Michielsgestel - Wikipedia](#)  
[Gestelaar beschrijft ontsnapping uit Duits gijzelaarskamp in Seminarie Beekvliet: 'Dan steek je toch de boerderij in brand' | Foto | bd.nl](#)  
Het hele verhaal van de trekkende vlag is te lezen bij het Scouting Museum in Baarn:  
[Documentatie - Nationaal Scouting Museum](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.