

Antonius Joannus Josephus Marinus Dellevoet is geboren op 23 mei 1915 in Utrecht. Hij was de zoon van Hermanus Franciscus Johannes Dellevoet (1882-1963) en Clara Maria Elisabeth Dellevoet (1889-Zijn ouders trouwden op 14 mei 1913 in Utrecht. Hij had een zusje Elisabeth (1917) en Maria (1918).

Antonius werd in 1937 vaandrig (scoutsleiding) bij de katholieke Mgr. Ariënsgroep. Zijn zusje Elisabeth werd in 1935 welpenleidster bij de St. Josephgroep in Utrecht. Een jaar later begon ook Maria als welpenleidster bij deze groep.

Aan het eind van de oorlog sloot hij zich aan bij de Binnenlandse Strijdkrachten. Op 7 mei 1945 trad hij in dienst en op 15 mei werd hij weer afgevoerd. Hij woonde toen op de Busken Huetstraat 58 bis in Utrecht.

Hij trouwde op 2 juli 1960 in Leeuwarden met Duifke Francisca van Neerven (1920). Zes jaar later zijn ze weer gescheiden.

Meer informatie

[Antonius Joannus Josephus Marinus Dellevoet \(Utrecht, 23 mei 1915 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Antonius Joannus Josephus Marinus Dellevoet \(Het Utrechts Archief\) - Het Utrechts Archief](#)

[Antonius Joannes Josephus Marinus Dellevoet geb. 23 mei 1915 Utrecht, Utrecht, Nederland ovl. Ja, datum echter onbekend: Genealogie Schenk & Pruijt/Preuijt](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 9, 1937 » 1937-10 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 19, 1935, no. 8, 1935 » 1935-09 - Pag. 13 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 6, 1936 » 1936-06 - Pag. 32 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.