

Alphons Michiels van Kessenich



Jhr Alphons Marie Willem Paul Michiels van Kessenich is geboren op 26 juli 1924 in Teteringen. Hij was de zoon van Jhr. Felix Hubert Marie Michiels van Kessenich en Marie Therese Bosch van Amelisweerd. Hij had drie broers en twee zussen. Het gezin was katholiek. Zijn vader was kapitein der artillerie.

Na de lagere school volgde hij het gymnasium en ging

Was padvinder voor de invasie.

daarna studeren in Utrecht. Ze woonden in Bunnik. Alphons was actief bij Scouting tot de Duitse bezetting. In juli 1942 kreeg hij een oproep om in Duitsland te gaan werken maar gaf daaraan geen gehoor. Op 10 juni 1943 moest hij zich weer melden en besloot om onder te duiken op het landgoed van zijn oom, net over de Duitse grens. Op 23 juli 1943 ging hij naar Limburg en daarna naar Utrecht en Zeist.

Hij vertrok op 23 september 1943 uit Nederland via de zuidelijke route naar Engeland. Op 27 december scheepte hij in Gibraltar in en kwam op 4 januari 1944 aan in Engeland. In Engeland werden de Engelandvaarders verhoord door de Britse veiligheidsdienst MI5. Op 31 januari werd hij verhoord door de Nederlandse veiligheidsdienst. De verhoren van de Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard gebleven.

Hij ontving een Kruis van Verdienste wegens het voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en heeft na vele moeilijkheden Engeland bereikt.

Hij overleden op 1 maart 2010.

Meer informatie

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)

[Alphons Marie Willem Paul Michiels van Kessenich \(Teteringen, 26 juli 1924 - locatie onbekend, 1 maart 2010\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[| Nationaal Archief](#)

[Michiels \(geslacht\) - Wikipedia](#)

[Alphons Marie Wihem Paul Michiels van Kessenich, jhr. \(1924 - 2010\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[\(Dapperheids\)Onderscheidingen \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) - Nederlands Instituut voor Militaire Historie \(archieven.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.