

Leonardus Cornelis Nicolaas van Dooren is geboren op 17 september 1919 in Valkenswaard. Hij was de zoon van Leonardus van Dooren en Maria Cok. Hij had twee broers en vier zussen.

Was lid van "De jonge Wacht" en "De Jonge werkmán" beiden R.K.Vereenigingen in Valkenswaard, Vader stonde R.K.

Hij was lid van de Jonge Wacht en de Jonge Werkman in Valkenswaard.

Hij volgde de lagere school in Valkenswaard en werd in 1933 leerling bij de sigarenfabriek Hofnar. In de avond volgde hij een opleiding als radiomonteur. Hij werd in december 1939 opgeroepen voor militaire dienst en werd ingedeeld bij de bereden veldartillerie in Bergen op Zoom. Tijdens de invasie zat hij in Weert en werd krijgsgevangen genomen. Hij kwam terecht in Furstenburg. Terug in Nederland werkte hij overdag als sigarenmaker en 's avonds als radiomonteur.

Sinds hij uit krijgsgevangenschap terugkwam probeerde hij naar Engeland te komen. Hij vertrok uiteindelijk op 1 juni 1942 uit Nederland en ging via de zuidelijke route naar Engeland. Hij kwam op 13 mei 1943 aan in Engeland via onder andere Spanje en Curaçao. Op 5 juni 1943 werd hij verhoord door

Hij ontving in 1943 een Kruis van Verdienste voor het voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en na vele moeilijkheden Engeland bereikt.

Meer informatie

[Leonardus Cornelis Nicolaas van Dooren \(Valkenswaard, 17 september 1919 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)
[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)
[| Nationaal Archief](#)
[Dijl / Douqué - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)
[Engelandvaarders erelijst 1940-1945 - A t/m F \(geni.com\)](#)
[\(Dapperheids\)Onderscheidingen \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) - Nederlands Instituut voor Militaire Historie \(archieven.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.