

Willem (Wim) Christoffel Melius is geboren op 20 januari 1920 in Haarlem. Hij was de zoon van Wilhelm Louis Melius en Gerardina Landsheer. Hij had een broer en twee zussen. Zijn vader was boekhouder bij de Twentsche Bank in Amsterdam.

Wim ging na de lagere school naar de HBS. Hij was actief bij de padvinderij. Hij haalde op 12 juli 1941 zijn diploma op het Christelijk lyceum in Haarlem.

Op 27 september 1941 vertrok hij met zijn vriend Frits Oosterlee uit Overveen als Engelandvaarder richting Engeland. In Frankrijk werden ze gearresteerd en na hun vrijlating trokken ze verder naar Zuid Frankrijk. Omdat ze niet verder kwamen, keerden ze terug naar Nederland waar ze op 1 december aankwamen. Twee week later, op 18 december 1941, vertrok hij weer, nu richting Zwitserland. Pas op 15 januari kon hij vanuit Zwitserland verder, samen met Onnekink. In Frankrijk werd hij door Robert De Schrevel (Roger De Saule) van de Franse militaire inlichtingendienst in Vichy Frankrijk gerekruteerd om als spion ingezet te worden. Later kwam hij met Onnekink via Spanje terecht in Portugal. Met het vliegtuig vertrokken ze naar Engeland waar ze op 16 juni 1943 aankwamen. Hij ontving in 1943 het Kruis van Verdienste voor *het voorbereiden en uitvoeren plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en na vele moeilijkheden Engeland bereikt*

Op 21 juli 1943 scheepste hij zich in om naar Suriname te gaan voor een opleiding voor reserve officier voor het KNIL.

Hij woonde na de oorlog in Peregian Beach, Queensland, Australië. Hij overleed in 1988.

Meer informatie

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)

[| Nationaal Archief](#)

[| Nationaal Archief](#)

[Home - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[\(Dapperheids\)Onderscheidingen \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) -](#)

[Nederlands Instituut voor Militaire Historie \(archieven.nl\)](#)

[1983-07-SCHAKEL.pdf \(museumserver.nl\)](#)

[1988-12-SCHAKEL.pdf \(museumserver.nl\)](#)

[Microsoft Word - KluitersDAG2.doc \(nisa-intelligence.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.