

Wilhelmus (Wim) Christophorus Paschalis Sjamaar is geboren op 17 mei 1927 in Zuilen.

Wim werd in juli 1939 scout bij de katholieke Sint Nicolaasgroep in Utrecht. Hij was in 1939 en 1940 verkenner bij de Zwaluwenpatrouille. De groep werd op 6 december 1929 opgericht door hopman H.A. Bruna en aalmoezenier Koelman en was verbonden aan de St. Nicolaas parochie. De groep werd in 1930 kerkelijk en koninklijk goedgekeurd.

Naam: Sjamaar Wilhelmus Christophorus Paschalis		Comp. II v/hXI
Adres: Irenelaan 25 Zuilen		Sect. II
Functie: lid		Rang: I
Gewijzigd in:		
Geb.datum: 17-5-1927		
Geb.plaats: Zuilen		
Gehuwd of ongehuwd: Ongehuwd		
Godsdienst: R.K.		
Burgerl. beroep: Scholier		
Pers.bewijs: Z 31/014728		
In dienst getr.: 7 Mei 1945		Afgevoerd: 11-7-45 mil. dienst

Hij werd vlak na de bevrijding op 7 mei 1945 lid van de Binnenlandse Strijdkrachten bij Groep I, sectie II.

Meer informatie

[Wilhelmus Christophorus Paschalis Sjamaar \(Zuilen, 17 mei 1927 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk](#)

[Oorlogsbronnen](#)

[Scouting St. Nicolaas Groep – Scouting Utrecht Museum \(beeldbank.site\)](#)

30 jaar Sint Nicolaasgroep, de verkenners van de K.J.B. Utrecht 1929 – 1959

Kroniek 1929-1950 Sint Nicolaasgroep



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.