



Pieter (Piet) Gerrit Schmidt is geboren 8 april 1914 in Utrecht. Hij was de zoon van Gerrit Schmidt en Leuntje Molenaar. Piet heeft vier broers, Kees (1911), Gert (1916), Ad (1920) en Tjerk (1922), en twee zussen, Anne Marie (1912) en Leny (1929). Hun vader Gerrit is de oprichter van het brood en banketbakersbedrijf LUBRO in de Utrechtse wijk Oog in Al.

Hun vader is direct na de lagere school het bakkersvak ingerold maar hij wil dat zijn kinderen de middelbare school afmaken en vakdiploma's halen. De ouders sporen de kinderen aan om te sporten, vooral zwemmen. Alle zeven kinderen worden lid van Scouting. Gert, Ad en Tjerk worden lid van groep 9, de van Beeck Calkoen groep in Utrecht. Of Kees en Piet van deze of een andere groep lid waren is niet bekend. Deze groep is opgericht 1930 en wordt in 1934 gesplitst in groep 9 zeeverkenner en groep 10 landverkenner. In 1937 wordt de Manenborghgroep door Henk Veenstra Sr. opgericht en Gert, Ad en Tjerk gaan over naar die groep. Hun vader is penningmeester van de groep.

Piet volgt de banketbakersschool in Amsterdam en ontmoet daar Nel van der Meijden uit Zuilen. Ze verlopen zich in 1936 en trouwen op 12 september 1939 in Zuilen. Ze kregen drie kinderen.

Piet komt in 1938 in dienst bij LUBRO. Dan werken vier van de vijf broers in het familiebedrijf. In de jaren 50 volgde ook de vijfde zoon Ad. Piet had de bedrijfsleiding over de banketbakkerij.

Omdat LUBRO tijdens de oorlog een belangrijke schakel is in het voedseldistributie-systeem, krijgt Piet regelmatig een ontheffing waardoor hij het land kan doorreizen. Zo kan hij aan grondstoffen komen en wordt Utrecht voorzien van brood.

*Piet zegt hierover; ik had contacten met de Utrechtse voedselcommissaris. Ik moet zeggen dat ik goed met hem kon opschieten, dat had voordelen. Ik ben eens gaan praten en kreeg het voor elkaar dat ik samen met een relatie naar Groningen en Friesland mocht om voedsel te halen. We kregen een auto gedekt met Duitse papieren. Hoe is het mogelijk zeg je nu, en we zijn tenslotte zes weken in Groningen geweest, elke vrijdag weer naar huis, en we kregen zoveel scheepjes los met van alles en nog wat dat het tenslotte spaak liep. Utrecht kreeg in verhouding veel te veel. We hebben tenslotte onze balen bloem gedistribueerd over de collega's.*

Verder weet Piet werknemers van het LUBRO aan de Arbeidseinsatz te onttrekken. In de broodkarren van het bedrijf vervoerde hij zelfs mensen om te ontsnappen aan deportatie.

Om dit allemaal voor elkaar te krijgen stopte Piet de Duitsers weleens wat toe in de vorm van een lekkere taart. Hiermee kreeg hij het voor elkaar bakkers uit kamp Amersfoort te redden, waaronder zijn broer (en ook scout) Gert. Ook buurtbewoners werden aan extra eten

geholpen. Om beurten mochten buurtkinderen op zaterdag avond mee eten bij het gezin van Piet.

Broer Gert is actief in het verzet. Hij wordt op een gegeven moment opgepakt en komt terecht in kamp Amersfoort. Piet doet alles wat hij kan om Gert vrij te krijgen. Via een contact bij de Sicherheitsdienst, die weleens wat voor Piet gedaan had en Piet voor hem, wordt Gert vrijgelaten.

Als de Manenborghgroep 25 jaar bestaat krijgen ze van de LUBRO door Piet een kampbakfiets in groen-gele kleuren aangeboden.

In 1971 stapt Piet uit het bedrijf als het wordt overgenomen door Meneba. Piet is overleden op 20 oktober 1990



### **Meer informatie**

[De familie Schmidt van de LUBRO – Oog in Al in Beeld](#)

[Huwelijk Pieter Gerrit Schmidt & Gerrit Schmidt & Leuntje Molenaar & Peternella van der Meijden & Peter van der Meijden & Teuntje Janna Johanna van 't Klaphek op 12 september 1939 te Zuilen, provincie Utrecht » Open Archieven](#)

[Scouting Van Beeck Calkoengroep – Scouting Utrecht Museum \(beeldbank.site\)](#)

[Scouting Manenborgh groep – Scouting Utrecht Museum \(beeldbank.site\)](#)

Foto: overhandiging bakfiets aan de Manenborghgroep aan Hopman Veenstra, Lubro Post (www.ooginalinbeeld.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.