

## Piet Fentener van Vlissingen



Pieter (Piet) Arnoud Fentener van Vlissingen is geboren op 1 december 1919 in Helmond. Hij was de zoon van katoenfabrieke-directeur Jan Fentener van Vlissingen en Paula Lotichius. Zijn ouders zijn getrouwd op 14 augustus 1917 in Helmond. Hij had een zus Pauline Marie (1918-1922) en een broertje Jan (1921-1985). In 1937 zijn hun ouders weer gescheiden.

Hij werd op 25 januari 1936 samen met zijn broer Jan lid van de Wulpgroep in Helmond. In februari 1936 werden ze, samen met Roes Kolléwijn in *De Verkenner*, officieel orgaan van de *Padvindere beweging in Nederland*, welkom geheten.

Net als zijn medescout Roes wordt Pieter student aan de Technische Hogeschool in Delft. Eind 1938, begin 1939 wordt tijdens het gala Apollo-bal van de studentensociëteit "Phoenix" een foto gemaakt waarop staat Roes (derde van rechts) samen met Pieter Arnoud Fentener van Vlissingen (tweede van links) staat.



Tijdens de Duitse bezetting sluit Piet zich samen met een aantal medestudenten aan bij het verzet als lid van Knokploeg-Delft. Als uitvalsbasis hebben ze een adres op het Noordeinde.

Op 3 november 1944 wordt bij de studentenwoning van Roes op pand Noordeinde een inval gedaan door de Landwacht. Zodra Roes de deur opendoet, wordt hij direct onder vuur genomen. In het vuurgevecht dat volgt, wordt onder andere medestudent Piet gewond en gevangengenomen. Roes wordt met de andere zwaargewonden onder bewaking van de Landwacht en *Grüne Polizei* naar het Oude en Nieuwe Gasthuis gebracht. Daar bezwijkt hij op 8 november aan zijn verwondingen. Piet wordt na behandeling in het ziekenhuis vastgehouden in het gebouw van de *Sicherheitsdienst* (SD) aan de Heemraadsingel in Rotterdam. Hij wordt ter dood veroordeeld en samen met een groep andere gearresteerde verzetsstrijders, onder wie Boy Ecury, naar de Waalsdorpervlakte bij Wassenaar gebracht en op 6 november 1944 gefusilleerd.

Piet werd begraven op de N.H. Begraafplaats in Helmond.

Hij wordt herdacht op het monument 'Sint-Joris en de draak'. Dit herinnert de inwoners van Helmond aan alle medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogsgeweld zijn omgekomen en aan de bevrijding van de stad in 1944.



## Meer informatie

De Verkenner, februari 1936

[Foto's jaarclub - BHIC](#)

[Pieter Arnout Fentener van Vlissingen \(1919-1944\) » Stamboom Vollmar, Krüse, Jonker, Van Gulik » Genealogie Online](#)

[Pieter Fentener van Vlissingen, Helmond 1919 | In Memoriam | Brabantse Gesneuvelden 1940 - heden](#)

[Pieter Arnoud Fentener van Vlissingen | Oorlogsgravenstichting](#)

[Pieter Arnout Fentener van Vlissingen | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Helmond, 'Sint-Joris en de draak' - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Faas / Fluitsma - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Gedenkboek van het verzet der Delftsche studenten en docenten gedurende de jaren 1940-1945 | TU Delft Repositories](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.