

Robert Jean Suilen is geboren op 2 februari 1918 in Swalmen. Hij trouwde met Pauline Wilhelmina Barbara Thomassen (16 oktober 1914 – 18 mei 2007).

Voor de oorlog was Robert actief binnen de Jonge Wacht in Swalmen. De Jonge Wacht was één van de jeugdorganisatie van de Katholieke kerk. De Jonge Wacht was niet aangesloten bij de Nationale Padvindersraad of onderdeel van de Katholieke Verkenner. De afdeling in Swalmen werd in september 1935 opgericht door kapelaan Vercoulen toen hij in Swalmen benoemd werd. Robert was één van de eerste leiders.



Na het uitbreken van de oorlog kon de Jonge Wacht nog een jaar functioneren, maar toen werd het op last van de bezetter opgeheven. Op 15 juni 1941 werd de laatste bijeenkomst gehouden en werd nog een keer een groepsfoto gemaakt op de stoep van de kerk. De Jonge Wacht was niet aangesloten bij de Nationale Padvindersraad of onderdeel van de Katholieke Verkenner.

Robert zette zich actief in voor de hulpverlening aan uit Duitsland ontvluchte (Franstalige) krijgsgevangenen. Die wendden zich tot geestelijken op hun vlucht, hopen op hulp. En die ontvingen ze. Overal in Noord- en Midden-Limburg konden ze rekenen op steun. In Swalmen oa op de steun van kapelaan Vercoulen. Het aantal geholpen vluchtelingen is moeilijk vast te stellen, maar er wordt gesproken over zeker 450 personen. De hulp aan deze groep vond niet plaats vanuit een specifieke organisatie. Daarnaast stond hij aan de wieg van de Duikorganisatie in Swalmen. In Swalmen werden in de oorlog ca 150 onderduikers verborgen, waaronder enkele joden.

Na de bevrijding van Swalmen in maart 1945 werd al snel Jong Nederland Swalmen opgericht, wat eigenlijk een vervolg was op de vooroorlogse Jonge Wacht. Dit initiatief lag zoals bij vele verenigingen bij de kerk. Er waren alleen jongens lid, tot aan de fusie met het Meisjesgilde (Jonge Garde) in 1971.

Na de oorlog werd thuis nauwelijks over zijn activiteiten in de oorlog gesproken. Hij ontving het Verzetsherdenkingskruis en werd benoemd in de Orde van Oranje-Nassau, graad Zilver, in 1977.

Robert overleed in Swalmen op 16 oktober 1992.

Meer informatie

Fons Verdonck, Beesel juli 2021

[Het verborgen Front H3_h3-1.pdf \(rug.nl\)](#)

[Het verborgen Front H6_h6-2.pdf \(rug.nl\)](#)

[Overlijden Robert Suilen op 16 oktober 1992 te Swalmen » Open Archieven](#)

[Verzetshedenkingskruis : S t/m U \(geni.com\)](#)

[Overlijden NN Suilen op 14 november 1947 te Swalmen » Open Archieven](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.