

## Piet van der Klauw



Petrus Josephus (Piet) van der Klauw is geboren op 4 januari 1922 in Rijpwetering (gem. Alkemade). Hij was de oudste zoon van Christiaan van der Klauw en Anna Petronella Hoogenboom. Het gezin had veel kinderen.

Zijn vader werkte in Leiden bij de Haarlemmermeerspoorlijnen voor het onderhoud van de lijnen en ze gingen daar in augustus 1926 wonen. Het leven in een stad als Leiden was voor opgroeiende jongens heel wat aantrekkelijker dan in een boerendorp. Na de lagere school gingen Piet en zijn broer Henk naar de technische school. Piet in opleiding voor automonteur en Henk in elektrotechniek. 's Avonds zaten ze aan de huis- kamertafel tekeningen te maken op grote vellen papier en dat maakte op de jongere broertjes en zusjes een enorme indruk. Toen in de jaren dertig een deel van het spoorlijnet werd opgeheven, werd hun vader overgeplaatst naar Bovenkerk (gem. Nieuwer- Amstel) waar hij ploegbaas werd voor het onderhoud van de spoorlijnen Amsterdam – Aalsmeer en Amsterdam – Uithoorn. Omdat er geen technische school in de buurt was, stopten de jongens met onderwijs. Piet ging werken in een textielzaak waar hij magazijnmedewerker werd.

Hij werd actief als leiding bij de katholieke verkenners en had een vriendin, Rie.

De eerste bezettingsjaren verliepen na de bombardementen op Schiphol betrekkelijk rustig. Piet had een aantal vrienden waarmee hij in 1941 en 1942 nog een fietsvakantie naar Elspeet maakte. Piet was lid van de verzetsgroep van vader Jonkers. Volgens de documenten op oorlogsgravenstichting is hij als lid van een verzetsorganisatie in hechtenis genomen. Chris Jonkers was voorzitter van RODA '23, de sportvereniging van Bovenkerk, waar onder ander voetbal, atletiek, wandel- en handbalsport beoefend werd. Mogelijk dat Piet hier ook actief was. De oorlogsjaren werden ook voor RODA'23 moeilijk. Veel leden stopten omdat ze opgeroepen werden voor de Arbeitseinsatz. Het bestuur deed zijn best zoveel mogelijk leden te laten onderduiken, waarbij voorzitter Jonkers de bezielende leider was.

In 1943 kregen Piet en zijn twee broers een oproep om zich te melden voor de Arbeitseinsatz. Vanaf dat moment moesten ook zij onderduiken. Allereerst werd onder de vloer in de woonkamer een ruimte gemaakt met riet op de grond. Het luik zat onder het dressoir in de woonkamer. Dit kon echter niet lang duren want het verhaal ging dat de moffen bij huiszoeking met een bajonet door de houten vloer staken. Dus werd er een andere oplossing gezocht. Ze doken onder in een verlaten boerderij waar ze konden slapen op de hooizolder. Later zijn ze toch weer thuisgekomen en sliepen ze opnieuw onder de vloer. In 1944 kwam één van de jongste zusjes door een tragisch ongeval om het leven. Kort daarna werd hun vader opgepakt, maar kwam gelukkig weer vrij. Hij werd echter ernstig ziek en bleek difterie te hebben.

Op 24 augustus 1944 werd Bovenkerk overvallen door een razzia van SS'ers. Piet en broer Jan vluchtten in de rietzodden aan de Amstelveense poel. Helaas werd Piet ontdekt en opgepakt. Hij moest op de fiets met zijn klompen aan naar de SD Euterpestraat in Amsterdam. Hier heeft hij nog kans gezien een briefje te schrijven dat hij later uit een auto wist te gooien. Er stond op: *Ik ben opgepakt en zit in de Euterpestraat. Word doorgestuurd, waarschijnlijk Amstelveenseweg. Maak het goed. Groeten thuis en aan Rie. P v.d. Klauw.*

Piet werd gevangen gezet in het Huis van Bewaring aan de Weteringschans en is op 29 augustus op transport gesteld naar kamp Amersfoort. Vader heeft in het ziekenhuis constant gehuild van verdriet en moeder moest thuis alles alleen verwerken. Later kwam de in de parochie werkzame pater vertellen dat Piet gedeporteerd was naar kamp Neuengamme. Hier kwam hij op 8 september aan. Hij werd op 22 september 1944 doorgestuurd naar kamp Husum vlak bij de Deense grens waar ze tankvallen moesten graven. Piet kreeg hier dysenterie en werd na enige weken met een ziekentransport teruggebracht naar Neuengamme.

Hij is overleden op 27 januari 1945 in concentratiekamp Neuengamme en daar gecremeerd.

### **Meer informatie**

[Petrus Josephus van der Klauw | Digitaal Monument Neuengamme \(vriendenkringneuengamme.nl\)](#)

[Petrus Josephus van der Klauw | Oorlogsgravenstichting](#)

[Jaren van verduistering | 9789462492721 | Tini Visser | Boeken | bol.com](#)

[View file | Nationaal Archief](#)

[Christiaan van der Klauw \(1892-1965\) » Genealogie inwoners Ter Aar plm. 1650-1960 » Genealogie Online](#)

[Historie | R.K.S.V. RODA '23 \(roda23.nl\)](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.