

Piet Wefers Bettink



Petrus Johannes (Piet) Wefers Bettink is geboren in Utrecht op 13 december 1921. Hij was de zoon van Johan Paul Wefers Bettink en Elisabeth Schrikker. Hij had een oudere broer en zus. Zijn ouders zijn in 1937 gescheiden.

Zijn moeder Elisabeth Wefers Bettink-Schrikker is in 1933 bestuurslid van Stichting de scheepsjongen, de waterscoutinggroep 1 in Utrecht, waar Jan Ellerman de groepsleider is. Hier werd in 1932 een welpenhorde opgericht. Mogelijk dat Piet hier welp en/of zeeverkenner was. Hij voetbalde bij Kampong in Utrecht.

Piet studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Utrecht en behaalde zijn kandidaats. In 1943 stopte hij met studeren toen de Duitsers een loyaliteitsverklaring eisten van alle studenten. In het voorjaar van 1944 kwam hij in contact met de groep Je Maintiendrai en lange tijd verzorgde hij het magazijn van het blad in Utrecht. Daarnaast verzorgde hij het frontnieuws voor verzetsblad V.O.D.; voorlichtingsdienst van 'Je Maintiendrai' en werkte tijdelijk op een luisterpost van VOD in Hilversum. Na terugkeer in Utrecht nam hij de leiding op zich van de draaijerij. Eind 1944 werd hij werkzaam voor de OD en in 1945 kwam hij bij de Binnenlandse Strijdkrachten, waar hij een tijd bij de recherche werd geplaatst. Later werd hij in het 'strijdende gedeelte' opgenomen.

Op 7 mei 1945 nam Piet Wefers Bettink deel aan een actie van de Binnenlandse strijdkrachten, in de nog steeds bezette stad Utrecht. Een groep van twaalf BS'ers (volgens sommigen: dertien) hadden zich verzameld bij de drogisterij De Zwijger van Wim Thies op de Willem de Zwijgerstraat, tevens een illegaal wapendepot van het verzet. Via de Stadhouderslaan liepen ze naar het Rosarium. De verhalen over wat zich op 7 mei 1945 aan de toenmalige Nassaulaan in de omgeving van het Rosarium heeft afgespeeld, zijn niet eensluidend. Volgens sommigen hadden zij de opdracht kwartier te maken in Maliebaan 15, waar de plaatsvervanger van Reichskommissar Arthur Seyss-Inquart kantoor had gehouden. Volgens anderen hadden zij de opdracht Anton Mussert, leider van de NSB (Nationaal Socialistische Beweging) te arresteren in zijn woning aan de Nassaulaan. Volgens weer anderen hadden zij de opdracht Duitse soldaten en NSB'ers te ontwapenen. De groep BS'ers stuitte op Duitse militairen die een vrachtwagen duwden, volgens sommige verhalen beladen met gestolen spullen. De Duitsers openden het vuur op de BS'ers en kregen steun van andere Duitse militairen. De BS'ers moesten vluchten. Tien man overleden ter plekke, waaronder de scouts Piet Wefers Bettink en Jan Meurs. Twee verzetsstrijders wisten te ontkomen. Eén was onderweg al afgehaakt en had geluk. Ook oud hopman Nic Vlot was bij de actie betrokken, maar overleefde de schietpartij.



Enkele dagen later was er een rouwdienst in de Nicolaikerk te Utrecht. Naast Piet Wefers Bettink werden hier Gerard Hoogewerff, Jan Muus, Piet Laseur en Paul van den Hurk herdacht. Piet Wefers Bettink werd 23 jaar. Padvinders vormden een erehaag bij de begrafenisstoet ter hoogte van het mortuarium van het Pathologisch instituut van het Stads- en Academisch Ziekenhuis (Catharijnesingel 101) te Utrecht.

Piet werd begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats Tolsteeg in Utrecht. Hij wordt herdacht op een monument bij het Rosarium aan de Prinses Marijkelaan te Utrecht. Dit monument werd op 5 mei 1947 onthuld.



Meer informatie

[Geboorte Petrus Johannes Wefers Bettink op 13 december 1921 te Utrecht » Open Archieven](#)

[Huwelijk Johan Paul Wefers Bettink & Hendrik Wefers Bettink & Helena Gijsberta](#)

[Koningsberger & Elisabeth Schrikker & Petrus Johannes Schrikker & Anna Maria Christina Smit op 18 september 1913 te Amsterdam » Open Archieven](#)

[168575 - Petrus Johannes Wefers Bettink | Oorlogsgravenstichting](#)

[Petrus Johannes Wefers Bettink | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Petrus Johannes Wefers Bettink \(1921 - 1945\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Piet Wefers Bettink - Wikipedia](#)

[Utrechtse leden Binnenlandse Strijdkrachten kwamen om op 7 mei 1945 - Aanzet \(aanzetnet.nl\)](#)

[De Ondergrondse Pers 1940-1945, 3e geheel herziene druk door Drs. Hans de Vries \(knav.nl\)](#)

[Het Voetbalmonument](#)

[VOD : voorlichtingsdienst van Je maintiendrai » 15 mei 1945 - Pag. 2 | Delpher](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, 1933, 1933 » 1933-12 - Pag. 10 | Delpher](#)

[Scouting De Scheepsjongens – Scouting Utrecht Museum \(beeldbank.site\)](#)

[Beeldmateriaal \(hetutrechtsarchief.nl\)](#)

[Utrecht, monument aan de Prinses Marijkelaan - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Drama bij het Rosarium \(1945\) | Oostkrant – Verhalen maken de buurt](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.