

Pieter (Piet) Anne Schat is geboren op 6 januari 1903 in Utrecht. Hij is de zoon van Anes Pieters Schat en Adriana Gerarda de Vos. Piet kwam uit een groot gezin met 13 kinderen. Hun moeder overleed in 1917. Ze kwamen uit een bakkersgeslacht. Hun vader startte de bakkerij in 1923 in de Braamstraat in Oudwijk Noord. De bakkerij groeide snel. Broer Dirk (Do) Pieter nam voor de oorlog deze zaak over.

Hij was lid van de 3e Utrechtse Groep. De groep is opgericht op 13 oktober 1914. Ook zijn twee broers Mas en Jaap Schat waren lid van de groep.

Hij trouwde in 1929 met Johanna (Annie) Truschel. Ze krijgen drie kinderen. Piet was voor de oorlog bakker in Zeist.

Pieter en Annie gaven tijdens de oorlog onderdak aan Aaron van der Hoek vanaf het najaar van 1943 tot aan de bevrijding. Aaron, die tot 1942 een koosjere bakkerij in Hilversum had gehad, zat voordat hij bij Piet en Annie kwam, met zijn vrouw Lisa ondergedoken in de stad Utrecht. Pieter Schat was ook ondergronds actief en verstopte vaak wapens in de kelder van zijn eigen huis. Als bakker had hij toegang tot meel en stuurde hij voorraden naar alle huizen waar leden van Aarons familie werden opgevangen. Ook zijn broers Mas, Jaap en Do waren actief in het verzet.

Op 19 september 1989 erkende Yad Vashem Pieter Anne Schat en zijn vrouw Johanna Schat-Truschel als Rechtvaardige onder de Volkeren.

Piet is overleden op 21 maart 1991 in Zeist.

## Meer informatie

[Pieter Ane Schat \(1903-1991\) » Genealogie Kuipers » Genealogie Online](#)

[Schat Pieter & Annie \(Truschel\) \(yadvashem.org\)](#)

Boek 100 jaar Derde Utrechts(ch)e Groep

[Scouting Derde Utrechtse Groep | Op Avontuur in de stad!](#)

[Scouting Derde Utrechtse - Scoutpedia.nl](#)

[\(scoutwiki.org\)](#)

[Bakker Do Schat 90 jaar | Oostkrant – Verhalen maken de buurt](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.