

Willem (Wim) Leendert Hoogenboezem is geboren op 19 juni 1920 te Utrecht. Hij was de zoon van Willem Teunis Hoogenboezem en Allegonda Judith Pauline Kriensen. Ze kregen 9 kinderen. Zijn vader was adjunct-directeur van de NV Machinefabriek Utrecht v/h Verloop en Co te Utrecht.

Wim was actief binnen Scouting en was in 1936 scout bij de in 1928 opgerichte Charles de Foucauldgroep (KV) in Utrecht. Hij was lid van de Meeuwenpatrouille. Ook zijn broer Leo was scout, in de Otterpatrouille. Zijn andere broer Jan Pieter was voortrekker na de oorlog.

Wim was tijdens de oorlog actief in het verzet. In november 1944 werd hij gearresteerd en gevangengezet in het Oranjehotel in Scheveningen. Zijn broer Jan Pieter vertrok na de oorlog naar Nederlands Indië om als hospik in het leger actief te zijn. Hij kwam om toen hij met een ziekentransport van Nederlands Indië terugging naar Nederland en op zee vermist werd.

Willem ontving na de oorlog het Verzetsherdenkingskruis. Hij overleed op 22 januari 1988 in Apeldoorn.

## Meer informatie

[Verzetsherdenkingskruis : G t/m H \(geni.com\)](#)

[Hoogenboezem, Willem L. - TracesOfWar.nl](#)

[Willem Teunis HOOGENBOEZEM Jr \(1886-1965\) » Parenteel Arij Pietersz Hoogenboezem » Genealogy Online \(genealogieonline.nl\)](#)

[Willem Teunis HOOGENBOEZEM : genealogie per Peter BREE \(pbree\) - Geneanet](#)

[Traditieboek van de 1e Charles de Foucauld-groep Utrecht » » \[ca.1936\] - Pag. 51 | Delpher](#)

[Lustrumboek van de 1e Charles de Foucauld Groep Utrecht, 1928 – 1953](#)

[Geboorte Willem Leendert Hoogenboezem op 19 juni 1920 te Utrecht » Open Archieven](#)

[Archieven.nl - 61-82 Verzoeken voor extra levensmiddelenbonnen, 1945-1946. \(NIOD](#)

[Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.