



Wim van Slobbe is geboren op 6 april 1920 in Malang, NOI.

Hij ging naar de HBS in Den Haag en was actief bij Scouting. Hij kreeg in november 1939 zijn erkenning als vaandrig (scoutsleiding) bij Groep 1 Archipelgroep in Den Haag. Johannes Gallast was hier groepsleider en hopman. Deze groep is in 1914 opgericht door de heren F.C. Koens en C. Six . In 1919 kregen ze een groepshuis aan de Hugo

de Grootstraat. De groep had eerst nummer 3 en 4, maar bij de vorming van de NPV kreeg de groep het nummer 1. Tussen 17 mei 1940 en het verbod op Scouting op 2 april 1941 hield Wim een logboek bij.

Op 2 april 1941 wordt Scouting door de Bezetter verboden. Een deel van de vrijwilligers wordt opgepakt en

3 April 1941 werd de Hopman als een boef van zijn Bureau gehaald door de Politie, om rekening en verantwoording af te leggen, van zijn daden nl. de jeugd leiden en opvoeden tot goede Staatsburgers! Gelukkig duurde deze vrijheidsberoving slechts kort. Onze bezittingen, waaronder vele onvervangbare werden in beslag genomen (geroofd).

verhoord en dit lot overkomt ook hopman Gallast van de Archipelgroep. Het clubhuis en de materialen van de groep worden in beslag genomen en in gebruik genomen door de NSB. Gelukkig wisten de groepsleden een aantal zaken op tijd in veiligheid te brengen.

Wim was 20 toen de oorlog begon en woonde aan het begin van de oorlog samen met zijn moeder in de Archipelbuurt in Den Haag. Zij moeder runde aan de Celebesstraat een pension. Wim zat in zijn laatste jaar van de HBS-b en was hard aan het studeren voor zijn examens, als hij op 10 mei 1940 vanuit zijn zolderraam Duitse vliegtuigen ziet overvliegen. Hij heeft gewoon eindexamen gedaan en was van plan daarna medicijnen te studeren in Leiden. Van dat plan kwam echter niets terecht, omdat er op de Universiteit Leiden stakingen waren uitgebroken. De aanleiding daarvoor was een protestrede van hoogleraar Cleveringa tegen het ontslag van zijn joodse collega. De stakingen leidden tot de sluiting van de universiteit. Wim besloot daarop dan maar voor gymleraar te gaan studeren aan de H.A.L.O. in Den Haag.

Op een gegeven moment moest iedereen zijn radio inleveren. Wim heeft in de vloer een luik gemaakt waaronder zich een flinke kruipruimte bevond. Daar werden de radio, maar ook een koperen vijzel en twee koperen hoorns van zijn padvindingsband verstopt. Koper moest namelijk ook ingeleverd worden. Dat weigerde zijn moeder. Ze wist namelijk dat de Duitsers daar kogels van maakten en daar wenste ze niet aan mee te werken. Toen alle mannen tussen de 17 en 40 jaar zich moesten melden om te gaan werken in Duitsland, kwam dat luik wederom van pas. In de kruipruimte onder dat luik maakten ze toen een slaapplek, waar Wim iedere avond bivakkeerde. Op die manier was zijn bed onbeslagen en ook niet warm als de Duitsers kwamen controleren. Toen ze uiteindelijk langskwamen, lag hij al onder de vloer en kon de voetstappen met de zware laarzen boven zijn hoofd horen.

Zijn moeder verhuurde kamers in het huis in de Celebesstraat. Een jongeman, genaamd Heusdens, huurde een kamertje aan de straatzijde. Hij maakte valse papieren voor het verzet. Ook hadden Wim en zijn moeder via het verzet een joods echtpaar in huis genomen. Leo Voogd, de leider van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) in Den Haag, belegde soms een bijeenkomst in hun huis. Dat deed hij samen met onder andere de zusjes Hekkema, die als koeriersters voor het verzet werkten en de kamer van het joodse echtpaar hadden overgenomen. Ik raakte ook betrokken bij het verzet. Wim hield zich met een kleine groep bezig met valse bonkaarten. Op een dag ging het mis. Leo Voogd werd gearresteerd en kwam in de Scheveningse gevangenis, het Oranjehotel, terecht. Hij is na veel verhoren waarschijnlijk doorgeslagen, want begin 1944 werden Wim en zijn moeder ook opgehaald voor verhoor in het Oranjehotel. Ze kwamen afzonderlijk van elkaar in een één persoonscel terecht. Wim moest die delen met vier man. Eindeloos werd hij gehoord, omdat ze de connectie tussen Wim en zijn moeder en Leo wilden bewijzen. Zowel zijn moeder als hij hielden stand. Het was vreselijk. Toen hij eindelijk vrij kwam en ineens weer op straat liep, was dat heel onwennig en was Wim constant bang om iets verkeerd te doen.

Gerrit uit den Boogaard was senior patrouilleleider bij de groep. Hij probeerde tijdens een razzia te ontsnappen en komt te overlijden. Hij bloedde dood in de natuur bij het Kagermeer. Mogelijk dat dit gebeurd is op 16 januari 1945.

Na de oorlog trouwde Wim met Hester Hajonides van der Meulen. Wim is overleden op 5 februari 2021 in Den Haag.

Aan het einde van de jaren tachtig werd het steeds moeilijker in de Haagse binnenstad een scoutinggroep draaiende te houden. De interesse van de jeugd lag veel meer verspreid dan vroeger, en als men voor scouting koos, dan gaf men de voorkeur aan groepen die langs 'groene gebieden' gesitueerd waren, waar men meer vrijheid genoot. In 1991 werden de activiteiten van de Archipelgroep gestaakt. Met de opbrengst uit de verkoop van het clubhuis werd de Stichting Scouting Archipel Fonds opgericht.

Meer informatie

[Celebesstraat 74 | Oorlog In Mijn Buurt](#)

[Willem \(Wim\) van Slobbe † 05-02-2021 overlijdensbericht en condoleances - Mensenling.nl](#)

[Het Spoor : officieel orgaan van de Archipelgroep Groep I te 's-Gravenhage. | NIOD](#)

[Bibliotheek \(worldcat.org\)](#)

[Scouting Archipel Fonds - Regio Den Haag](#)

[Archipelgroep - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

Logboek van de Archipeltroep Den Haag, Archief Reizend Scoutingmuseum



17 Nov. 40.

Beste jongens.

Hier is dan het "troepdagboek," het verlagboek van de gebeurtenissen van iedere week!

Het ligt in de bedoeling, dat ieder troeplid een beurt krijgt om hierin zijn verlag en zijn mening te schrijven.

Later hebben we dan zowel een verlag van de troepgebeurtenissen als een herinnering aan de jongens, die de verlagen geschreven hebben.

Wat moet je dan schrijven?

Wel, in de eerste plaats gaat het erom, dat je vertelt, wat er gebeurd is - niet speciaal in je patrouille, maar in de hele troep.

Verder vertel je, of het leuk was, (of vies), enz...

Het wordt zeer op prijs gesteld, als de verlagen worden verlicht met foto's of tekeningen !!

Voorts vraag ik je, niet te knoeien in het boek en ieder nieuw verlag op een nieuwe bladzijde te beginnen.

En tot slot:

vergeet noch de datum, noch je naam en rang, noch een opschrift als bijv.: "De Rode driehoek," "Instituutmiddag," enz, waarmee je het hoofdgebeuren van die dag aanduidt.

Veel succes!

A.V. van Sloffe.
A.V. ARCHIPELGROEP.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.