



Willem Frederik (Wim) Quakkelaar werd geboren op 1 augustus 1923 in Goes. Hij was de zoon van Jan Quakkelaar en Johanna van Riet. Het gezin woonde in Goes.

Van kinds af aan was Wim scout bij de Hertog van Beijerengroep, onder andere samen met Jaap Rus. Toen Scouting in april 1941 werd verboden stapte hij met Jaap Rus over naar een gymnastiekvereniging en toen die verboden werd naar zwemvereniging het Goese Sas.



Hij zat nog op de Rijks-HBS toen hij zich met zijn beste vriend Jaap aansloot bij de Orde Dienst (OD)-groep van Daan Kloosterman. Het begon met eenvoudig koerierswerk. Verschillende verzetsstrijders in Zeeland waren lid van de Hertog van Beijerengroep in Goes: Piet Quant, Daan Kloosterman, Jaap Rus, Wim Quakkelaar en Roland van Dijk. Zij hadden eerst als welp en later als verkenner discipline geleerd, kaart leren lezen en met een kompas leren omgaan, moeilijke hindernissen leren nemen tijdens het spoorzoeken, morse geleerd etc. Meerdere leden waren hopman geworden.

Wim overleed op 1 september 1944 op 21 jarige leeftijd in Sittard Geleen als gevolg van tuberculose tijdens zijn onderduiken. Hij ligt begraven op begraafplaats Wilhelminastraat in Sittard Geleen.



Meer informatie

Breekbare helden Het Verzet in Zeeland 1940-'44 Carla Rus
[Oorlogsjaren Vlissingen | In memoriam verzetsheld Jaap Rus](#)
[Jaap Rus - Wikipedia](#)

[Willem Frederik Quakkelaar \(1923 - 1944\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Verzetstrijders in Zeeland: Gewone mensen, die iets móesten doen | Zeeuws nieuws | pzc.nl](#)
[Sittard - Hervormde Begraafplaats - Willem-Frederik-Quakkelaar \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)
[Akte - Historisch Centrum Limburg \(wiewaswie.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.