



Pieter (Piet) Smit werd geboren op 15 mei 1921 in Ede. Hij was de zoon van Cornelis Smit en Joanna Willemina van de Peppel.

Piet was lid van Scouting en werd in juni 1939 welpenleider bij de Langenberggroep in Ede. Later werd hij vaandrig. Deze groep was in de zomer van 1930 opgericht.

Op 21 mei 1943 dook hij met hulp van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) onder in Enkhuizen om de verplichte tewerkstelling van de Duitsers in het kader van de Arbeitseinsatz te ontlopen. Hier raakte hij betrokken bij het georganiseerde verzet. Hij richtte meerdere afdelingen van de LO op en werd districtsleider van de LO in Enkhuizen. Hij nam deel aan verschillende overvallen op distributiekantoren. Smit (schuilnaam Piet Mol) stond in contact met zijn vroegere plaatsgenoot Henk Wildenburg die hij kende van Scouting. Ze wisselden gegevens uit in Hotel Polen in Amsterdam. Zo kreeg Wildenburg van Smit een microfilm met daarop de regiments- en onderdeeltekens van het Duitse leger, zodat het Edese verzet Duitse troepenbewegingen in kaart kon brengen. Zijn schuilnaam was Piet Mol.

Aan het begin van 1944 krijgt hij een centrale positie binnen de Raad van Verzet in Amsterdam. Ook werd hij lid van de Groep Packard, een inlichtingengroep die in verbinding stond met het Bureau Inlichtingen van de Nederlandse regering in Londen. Op 5 september 1944 ging Smit onder de schuilnaam Piet Moll naar Hengelo, waar hij voornamelijk voor de Packardgroep werkte. Hij had een eigen zender tot zijn beschikking die op 26 november 1944 werd uitgepeild en Smit werd met 2 mede verzetsstrijders aangehouden. Hij zat eerst vast in Enschede en werden later overgeplaatst naar Gronau, waar hij door de Sicherheitsdienst (SD) werd verhoord. Als gevangene van Joseph Schreieder werd Smit vervolgens naar het Huis van Bewaring in Zwolle overgebracht.

In de nacht van 6 op 7 maart 1945 raakte de SS-officier Hanns Albin Rauter, de Duitse leider van de politie in Nederland, bij de Woeste Hoeve op de oostelijke Veluwe zwaargewond bij een toevallige aanslag. Op 8 maart 1945 executeerden de Duitse bezetter als wraak 117 gevangenen op de plek van de aanslag. Onder de slachtoffers was Smit.

De stoffelijke resten van Smit werden na de oorlog overgebracht naar het Mausoleum op de Paasberg in Ede. Jaarlijks bij de Dodenherdenking legen scouts van de Langenberggroep en de Pieter Maritzgroep bloemen bij zijn gedenksteen.

Net als andere verenigingen in het dorp, ging ook de Langenberggroep na de bevrijding vol goede moed weer aan de slag. Helaas mochten voortrekker v.d. Pol



en vaandrig Smit deze opbouw niet meemaken; de eerste overleed in Duitsland, terwijl Piet Smit op 6 maart 1945 bij de 'Woeste Hoeve' werd gefusilleerd.

### **Meer informatie**

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 6, 1939 » 1939-06 - Pag. 31 | Delpher](#)

[Piet Smit \(verzetsstrijder\) - Wikipedia](#)

[Piet Smit \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Pieter Smit | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Stichting '4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen' \(4en5meienkhuizen.nl\)](#)

[Piet Smit : Kroniek van enkhuizen - Uit de oude doos](#)

[Piet Smit verzetsheld met stalen zenuwen \(deenkhuizer.nl\)](#)

[Erfgoed Ede](#)

[Op 4 mei Herdenking assisteren bij Mausoleum - Langenberggroep Ede lefthandshake.pdf \(scoutscan.com\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.