

Flip Masselman



Philippus (Flip) Wilhelmus Masselman is geboren op 14 maart 1917 in Amsterdam. Hij was de zoon van Antonius Hendricus Masselman en Elise Hermanna Vink. Zijn ouders trouwden op 21 september 1910 in Amsterdam. Hij had een tweelingbroer Joseph Masselman. Het gezin verhuisde in 1929 van Amsterdam naar Zeist.

In het begin van de dertiger jaren werd hij in Zeist lid van de Bisongroep. Samen met Andries Stemerding werd hij roverscout (voortrekker).

Toen zijn ouders in 1935 naar Soest verhuisden, startte hij daar een nieuw groep en werd hopman van de Paltz Scouts. Eigenlijk was hij te jong voor deze functie. Hij bleef het niet lang want het waren woelige tijden. Flip moest zich in de mobilisatie melden in militaire dienst. Hij zat als marinier op Walcheren en later op Terschelling bij de marine kustwacht. In maart 1940 werd het clubhuis van de Paltz Scouts geopend en Masselman liet zich daar vertegenwoordigen door hopman G. Maris van groep 4, de dr. Van Hoogenhuyzegroep in Utrecht. Flip werd regelmatig benaderd om leiding te geven aan de Jeugdstorm maar hij weigerde dat. Door de NSB werd hierbij bedreigd met concentratiekampen.

Het illegale blad Vrij Nederland inspireerde Masselman in 1940 tot het oprichten van een paramilitaire organisatie, die hij de Nederlandse Oranje Vrijsschaar De Leeuwen-Garde noemde en waarvan hij zelf als 'commandeur' de leiding nam. Bij de groep sluit ook zijn vriend, collega-marinier en oud-scout bij de Bisons Andries Stemerding uit Soesterberg. Andries is in Rotterdam brandweerman bij het Gerechtshof. Verzetsdaden van de Garde waren vooral spionage en sabotage door brandbom aanslagen op de Duitse schepen in de Rotterdamse havens.

Op 21 augustus 1941 werd Flip als gevolg van verraad, nota bene door een familielid dat lid van de NSB was, gearresteerd. Hij heeft zich in Duitse gevangenschap en tijdens martelende verhoren zo moedig gedragen dat hij de Leeuwen-Garde buiten schot kon houden. Later kreeg de bezetter toch meer greep op het verzet en werd de Leeuwen-Garde opgerold. De belangrijkste leden van de groep werden ter dood veroordeeld, onder wie Masselman. Na een tijd in het Huis van bewaring in Amsterdam verblijft hij de eerste periode van zijn gevangenschap in het Oranjehotel in Scheveningen. Op 17 juli 1942 werd hij overgebracht naar Kamp Amersfoort. Hij verbleef er in block 3C, onder kampnummer 676. Hij zat ook nog een tijdje in het Huis van Bewaring in Utrecht. Flip werd met zijn medestrijders op 29 december 1942 op de Leusderhei gefusilleerd en in een massagraf begraven.

Na de oorlog werd Flip Masselman tegelijk met Andries in Zeist herbegraven, waar zijn graf werd voorzien van een Scoutinglelie als herinnering aan de belangrijke rol die hij met name in Zeist en Soest



binnen Scouting had gespeeld. Het graf naast hem is dat van zijn Scoutingvriend en mede gardist Andries Stemerding.

Toen na de oorlog ook Scouting weer begon, kreeg zijn oude groep in Soest ter ere van hem de naam Hopman Masselman Groep.



Flip Masselman, Dick Folmer, Andries Stemerding en Willem Oltmans waren (oud) scouts bij de Bisongroep die actief waren in het verzet.



Meer informatie

[Philippus Wilhelmus Masselman \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Philippus Wilhelmus Masselman | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Philippus Wilhelmus Masselman | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](#)

[Dhr. M.J.W. Huijbers uit Geldermalsen - Oorlogsslachtoffers Betuwe-West \(oorlogsslachtofferswestbetuwe.nl\)](#)

[Scouting Hopman Masselman Groep - Geschiedenis van de HMG \(hmg-soest.nl\)](#)

[Verdwenen Soest](#)

[Familieboek van Elisa en "De Leeuwengarde"](#)

[Familieboek van Elisa en "De Leeuwengarde"](#)

[Archieven.nl - 1. Erelijst Verzet \(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\)](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 7, 1939 » 1939-07 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Geef gevangenen een gezicht](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.