

Andries Stemerding



Andries (André) Stemerding werd geboren op 15 mei 1921 in Soest. Hij was de zoon van Willem Stemerding en Susanne Hendrikse. Andries was het vijfde kind van de acht. Zijn moeder overleed toen hij 6 was. Hij was een vrolijke, vriendelijke jongen. Ze woonden in Soesterberg.

Hij zit samen met Flip Masselman bij de Bisongroep in Zeist, waar hij roverscout (voortrekker) was. Tijdens de mobilisatie gaf hij zich vrijwillig op bij de marine en verhuisde naar Den Helder en Rotterdam.

Beroepsmatig waren Flip en Andries ook weer collega's. Tijdens de meidagen woont hij weer in Den Helder en na de capitulatie woont hij kort in Soest. Daarna wordt in hij in Rotterdam brandweerman bij het Gerechtshof.

Flip Masselman wordt actief in het verzet en vroeg Andries mee te werken aan de oprichting van de Leeuwengarde, één van de eerste verzetsgroepen in Nederland. Stemerding wierf een twintigtal leden waarmee in november 1940 in Rotterdam en Overschie de Leeuwengarde tot stand kwam. De doelstelling van de verzetsgroep was de bevrijding van Nederland van de Duitse overheersing en bij landingen van de Engelse troepen deze te helpen door met hen mee te vechten. Bataljonschef Andries kreeg van Masselman de opdracht een sabotagegroep op te richten met het doel Duitse objecten te vernietigen. Hij probeerde overal militair geschoolde medestanders te vinden die ook Oranjegezind waren. Daarnaast organiseerde hij wapens en munitie. Maar hij was vooral actief in Rotterdam waar de Leeuwengarde een plattegrond had gemaakt van de havens. Daarop stonden de munitiedepots en andere belangrijke militaire objecten nauwkeurig aangegeven, zodat de Engelsen deze zouden kunnen bombarderen. Ook was erop aangekruist waar militaire goederen waren verborgen. De plattegrond zou naar Engeland worden gebracht ter informatie aan de Geallieerden bij de voorbereiding van bombardementen.

Na de arrestatie van Masselman op 21 augustus 1941 heeft Stemerding de tekeningen en ander belastend materiaal verbrand. Hij was overigens niet alleen in Rotterdam actief. Samen met een kennis, Frans van den Acker (1917-1942), die vrijwillig als schipper in Duitsland had gewerkt, richtte hij de afdeling Arnhem van de Leeuwengarde op.

Andries werd op 4 april 1942 gearresteerd, nadat de Duitsers zijn verloofde zo onder druk hadden gezet, dat zij hen vertelde waar hij verbleef. Van 4 september 1942 werd hij gevangen in het Oranjehotel in Scheveningen en vervolgens naar Kamp Amersfoort overgebracht. Daar kreeg hij kampnummer 426. In november 1942 werd hij in een 'proces' door het Feldkriegsgericht in Utrecht drie keer ter dood veroordeeld voor sabotage, spionage en verzet tegen het Duitse militaire gezag. Een dag voordat op dinsdag 29 december 1942 het vonnis door een vuurpeloton op de Leusderheide werd voltrokken, schreef hij een afscheidsbrief aan zijn familie. Daarin liet hij, gelovig mens die hij was, weten zijn dood in volle vrede te hebben aanvaard. Vlak voordat de Duitsers op de groep begonnen te schieten, zongen de verzetsstrijders het Wilhelmus. Na de fatale schoten werden alle geëxecuteerden in een massagraf gestort.

De zus van Andries liep na de oorlog met haar vader van Zeist naar Amersfoort om haar broer aan de hand van een broekspijp te identificeren. Na de oorlog werd Andries gelijk met Flip in Zeist herbegraven. De graven liggen naast elkaar.

Flip Masselman, Dick Folmer, Andries Stemerding en Willem Oltmans waren (oud) scouts bij de Bisongroep die actief waren in het verzet.

Meer informatie

[Andries Stemerding \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Andries Stemerding | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Andries Stemerding | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](#)

[Verdwenen Soest](#)

[Dhr. M.J.W. Huijbers uit Geldermalsen - Oorlogsslachtoffers](#)

[Betuwe-West \(oorlogsslachtofferswestbetuwe.nl\)](#)

[Familieboek van Elisa en "De Leeuwengarde"](#)

[Historische Vereniging Soest/Soesterberg \(hvsoest.nl\)](#)

[Comité 4 en 5 mei \(4-5-mei.nl\)](#)

[Andries Stemerding \(Soest, 15-5-1921 - Leusden, 29-12-1942\) |](#)

[Oorlogslevens](#)

[Scoutinggroep De Bison – Scouting in Zeist](#)

[Gefusilleerde verzetshelden herdacht: "Het was een lieve, zachte jongen" - RTV Utrecht](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.