

W. Haccou Jr. is in 1923 vaandrig van de Roode Troep in Bandung, NOI. Hij was aspirant commissaris van politie. Hij wordt verschillende keren overgeplaatst en komt terecht in Soerabaja. In 1929 is hij hopman van Zwarte troep, Dijkermangroep, in Soerabaja. Hopman Haccou organiseert hier in 1929 een demonstratie voor geïnteresseerde jeugd uit Modjokerto die mogelijk ook met een scoutinggroep willen starten. In 1931 organiseert hij een kamp voor scouts uit de regio. Hij wordt in 1931 benoemd tot commissaris 1e klas van politie in Batavia en per 1 juli wordt hem voor 9 maand verlof in Europa verleent. Hij neemt daarom in 1931 afscheid van zijn groep maar geeft aan dat hij ook in Nederland actief wordt bij scouting.



Vlak voor de oorlog was hij commissaris van politie te Semarang en hoofd van de Politieke Inlichtingendienst (PID). Hij werd benaderd om geheim agent te worden. Hij was een man met ervaring, die precies wist wat het verzamelen van geheime inlichtingen betekende. Haccou: *“Begin februari 1942 gaf hoofdcommissaris H.C. van der Most de opdracht een spionagedienst op te richten, die in werking zou moeten treden na de bezetting van het gebied en tevens hieraan guerrilla-activiteiten verbinden. Van der Most had een onderhoud met wijlen gouverneur Winkler, die hem verwees naar resident Van Brugge, hoofdcommissaris Dekker en mij. De volgende dag werd ik uitgenodigd een conferentie bij te wonen.”* Op deze conferentie werden richtlijnen vastgesteld voor de wijze waarop verzet moest worden gepleegd. Haccou werd met de opbouw van de organisatie belast. Behalve een centraal ontmoetingspunt richtte hij ook observatieposten in. Deze werden ondergebracht bij betrouwbare regenten en bij de P.I.D. Bovendien werden geheime schuilplaatsen ingericht. Het verzet bestond uit V-groepen, guerrilla groepen bestaande uit voornamelijk Molukse en Timorese ex-KNIL-soldaten. De groepen stonden paraat als de geallieerden een aanval zouden inzetten op de bezetter. In het begin was er tussen deze groepen een regelmatig contact: de verbinding werd onderhouden door een gepensioneerde onderluitenant van het Knil, de Indische Nederlander Korff, die hiervoor opdracht had gekregen van de commissaris van politie te Semarang, W. Haccou.

Haccou werd in september '42 door de Kenpeitai gearresteerd en de arrestatie van Korff volgde twee weken later. Nadien gingen de V-groepen zonder veel onderling verband verder. Met moeite! Haccou had hun aan geld kunnen helpen, enig geld ontvingen zij nu van de voornaamste organisatrice van het steunwerk in Semarang, Mies van Oort-Lau.

Haccou werd gevangen gezet in Tjipinang, een oude gevangenis. Hij zat hier ongeveer een jaar. Hij werd samen met de overige Nederlandse en Indisch-Nederlandse gevangenen in maart '44 uit Tjipinang naar de Soekamiskin-gevangenis bij Bandung overgebracht. Soekamiskin werd, ook toen nog, gedeeltelijk als interneringsoord gebruikt. Aan het eind van de oorlog zat hij in Ambarawa.

Na de oorlog verschijnt in 1947 een bericht in de krant dat de gewezen commissaris van de politie eerste klas in Batavia geschorst en gearresteerd is. Hij wordt verdacht van handel in wapens, het aannemen van steekpenningen, plunderingen en verduistering. Dit is mogelijk de reden dat hij, ondanks zijn inzet tijdens de oorlog, geen onderscheiding heeft gekregen.

Meer informatie

[De Preanger-bode » 22 jan 1923 - Art. 2 | Delpher](#)

[De Preanger-bode » 19 feb 1923 - Pag. 2 | Delpher](#)

[De locomotief » 04 aug 1925 - Art. 43 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 21 mei 1929 - Art. 184 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 15 jul 1929 - Art. 196 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 23 mei 1931 - Art. 159 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 13 jul 1931 - Art. 155 | Delpher](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 30 aug 1930 - Art. 288 | Delpher](#)

[Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 11b. Nederlands-Indië II. Eerste helft \(knav.nl\)](#)

[Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 11c. Nederlands-Indië III \(knav.nl\)](#)

[Verzet in Nederlands Indie – Archief Stichting Gastdocenten W.O.II Z.O. Azië](#)

[Zoeken in Indische kamparchieven - Indischekamparchieven](#)

[Semarang, Haccou, W - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Zoeken in Indische kamparchieven - Indischekamparchieven](#)

[Bandoeng \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Limburgsch dagblad » 02 okt 1947 - Art. 25 | Delpher](#)

[Tong Tong | 1 december 1974 | pagina 10 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Limburgsch dagblad » 02 okt 1947 - Art. 25 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.