

Fernanda Thung-Willekes MacDonald



Fernanda Louise Willekes MacDonald is geboren op 21 augustus 1893 in Bussum. Ze was een dochter van Ferdinand Lodewijk Willekes Macdonald en Antonia Albertina van Vloten. Ze trouwde in 1913 in Utrecht met Barend ter Haar Romenij en scheidde in 1922. Op 15 september 1923 trouwde ze in Londen met Tjeng Hiang Thung.

Fernanda ging in 1929 samen met haar echtgenoot naar Nederlands-Indië, waar Hiang een baan kreeg aan het Proefstation voor de Vorstenlandsche Tabak op Midden-Java. Hij ontwikkelde zich tot een succesvol specialist in plantenziekten. Fernanda zag in haar woonplaats Klaten veel sociaal onrecht van nabij en zette zich actief in voor de lokale bevolking. Ze richtte een kleuterschool op en een meisjesgilde van de padvinderij. In 1935 werd ze tot voorzitter van de IEV Vrouwenorganisatie van Klaten gekozen. Een jaar later werd ze agente van de Voogdijraad.

In maart 1939 gingen ze voor verlof naar Nederland maar dit braken ze halsoverkop af toen Duitsland op 1 september 1939 Polen binnenviel. Hiang had een baan gekregen in Buitenzorg en het gezin verhuisde naar West-Java. In augustus 1940 werd ze door de hoofdcommissaresse van het Meisjes Gilde, mw Siedenburg, geïnstalleerd als leidster van de pioniers van de I.E.V. afdeling Buitenzorg van het Meisjes Gilde van de NIPV. Cap van Oyen was hier ook leidster.

Des avonds werden in het Clubhuis in den Cultuurtuin door de pionierleidster Mevrouw van Oyen verschillende meisjes tot padvindsters geïnstalleerd, waarna de installatie plaats had van Mevrouw Thung-Willekes Macdonald tot pionierleidster, bij monde van de ook hier aanwezige Hoofd-Commissaresse. Alle Buitenzorgsche leidsters woonden deze bijeenkomst bij, die werd besloten met een leidstersraad.

Hiangs Chinese achtergrond was tijdens de Japanse bezetting een zegen: ze werden relatief ongemoeid gelaten door de Japanners en werden nooit geïnterneerd. Als buitenkamper kwamen ze de oorlog door, al was het enkele keren heel spannend. Fernanda had een dagtaak aan de hulpverlening, waarvoor ze veel geld lospeuterde bij kerken en ondernemers. Ze bracht eten rond naar de achtergelaten bevolking in Buitenzorg.

Ze ontving in 1950 voor haar werk de Verzetster Oost Azie 1942-1945. Haar man werd na de oorlog hoogleraar aan de Landbouw Hogeschool in Wageningen.

Mevrouw F. L. Tung-Willekes Mac Donald, Particuliere, destijds te Bogor.

Fernanda is overleden op 23 september 1980 in Ede.

Meer informatie

[Fernanda Louise Willekes Macdonald \(1893 - 1980\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Fernanda Louise Willekes MacDonald \(1893-1980\) » Stamboom Den Elzen - Bollenstreek » Genealogie Online](#)

[De locomotief » 16 aug 1935 - Art. 33 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 07 maa 1936 - Art. 43 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 24 aug 1940 - Art. 141 | Delpher](#)

[Algemeen Handelsblad » 19 nov 1960 - Art. 200 | Delpher](#)

[NRC Handelsblad » 24 sep 1980 - Art. 85 | Delpher](#)

[Gezinsblad van Fernanda Louise Willekes Macdonald \(humanitarisme.nl\)](#)

[Nederlandse Ridderorden en Onderscheidingen](#)

['We staan midden in onze toekomst'. De idealen van Fernanda Willekes MacDonald - Biografieportaal](#)

Een onverschrokken leven. De vele hartstochten van Fernanda Willekes MacDonald door Lidy Nicolassen, oktober 2021

[Getrouwd en verliefd op een Chinees uit Nederlands-Indië \(historiek.net\)](#)

[kirjaboek.nl | Alles is eenmalig | P.J. Thung](#)

[Nieuwe courant » 20 jun 1950 - Art. 99 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.