



Abraham (Bram) Bouwense is op 13 november 1914 in Middelburg geboren. Hij was de zoon van Dingines Cornelis Bouwense en Martha Strijd. Hij had twee broers, Pieter (1906) en Dingines Cornelis (Dick) (1908). Bram was een neef van Pieter Adriaan, de latere verzetsstrijder. Zijn vader was specialist in kinderwagens en speelgoed en had een winkel in Middelburg.

Bram was welp en later verkenner bij groep 3, de CMJV padvindergroep in Middelburg. Ook zijn broer Dick was hier actief. In mei 1927 gaat Bram, samen met Jo Lafeber, over van de welpen naar de verkenners.

Bram maakte aan het begin van de oorlog de keus om zich aan te sluiten bij de NSB. Hij gaat als oorlogscorrespondent naar Rusland, mogelijk om verslag te doen van het Beleg van Leningrad. Het Duitse aanvalsplan dat tot het beleg leidde heette Unternehmen Nordlicht (1942). De Duitsers slaagden er niet in de stad te veroveren. Hun beleg duurde vanaf 8 september 1941 tot 27 januari 1944 en eindigde met hun terugtrekking. De prijs in aantallen slachtoffers was zeer hoog. Bram komt om op 8 september 1942 in Krasnoje-Selo bij St. Petersburg.



Meer informatie

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvindere", jrg 13, 1927, no. 5, 1927 » 1927-05 - Pag. 30 | Delpher](#)
[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvindere", jrg 13, 1927, no. 4, 1927 » 1927-04 - Pag. 39 | Delpher](#)
[Geboorte Abraham Bouwense op 13 november 1914 te Middelburg » Open Archieven Provinciale Zeeuwse Courant | 4 november 1942 | pagina 4 - Krantenbank Zeeland](#)
[Abraham Bouwense \(Middelburg, 13 november 1914 - Krasnoje-Selo, 8 september 1942\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)
[Het nationale dagblad : voor het Nederlandsche volk » 06 nov 1942 - Art. 121 | Delpher](#)
[De Nederlandsche journalist / maandblad van het verbond van Nederlandsche journalisten » 15 feb 1943 - Art. 22 | Delpher](#)
[De zwarte soldaat : blad voor de WA » 23 mei 1941 - Art. 5 | Delpher](#)
[Krasnoye Selo - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.