



*Robs kwam om als militair in dienst bij het Duitse leger.*

Robs Goethart is geboren op 6 december 1923 in Den Haag. Hij is de zoon van Martha Froukje Mees (1892) en Gerhardus Hendrik Goethart. Hij heeft een 2 jaar oudere broer Geert (20 januari 1921). Hun ouders zijn getrouwd op 16 april 1919 in Den Haag en het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding in 1927. Martha gaat met haar zoons in Amersfoort wonen. Martha was een ondernemende vrouw met gevoel voor muziek en had haar zaakjes goed op orde. Ook was ze lerares in taal- en letterkunde. Fotoalbums van de familie laten zien dat het gezin veel uitstapjes maakte, zelfs naar het buitenland. Ze is tegen oorlog en geweld. De cadeau gekregen tinnen soldaatjes van zoon Robs moesten dan ook terug naar de gever.



In de oorlog studeert zijn broer Geert medicijnen in Groningen en neemt actief deel aan het studentenverzet. Robs heeft een rebelse pubertijd. Scouting heeft zijn interesse en hij neemt deel aan de Wereld Jamboree in 1937 in Vogelenzang. Later kiest hij voor de nationaalsocialistische jeugdbeweging. Om hem hier uit te houden, spreken zijn ouders af dat hun jongste zoon tijdelijk bij vader gaat wonen. Toch kiest hij opnieuw de Duitse kant. Hij gaat naar een trainingskamp en belandt daarna in de strijd aan het oostfront waar hij overlijdt op 31 januari 1944 op twintigjarige leeftijd.

Zijn broer wordt opgepakt en als zijn moeder hem gaat bezoeken in Groningen wordt ze ook vastgezet omdat ze een illegaal krantje verstuurd heeft. Ze komt uiteindelijk via kamp Vught terecht in concentratiekamp Ravensbrück. Ze moest daar sokken breien voor het Duitse leger. Door slechte leefomstandigheden en ziekte overlijdt ze op 24 januari 1945. Geert overleefde de oorlog.

## Meer informatie

[Haagsche courant » 06 dec 1923 - Art. 70 | Delpher](#)

[De nieuwe courant » 17 apr 1919 - Art. 60 | Delpher](#)

[Martha Froukje Mees – Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort](#)

[Martha Froukje Mees | Oorlogsgravenstichting](#)

[Martha Froukje Mees \(1892-1945\) » Genealogie Mees » Genealogie Online](#)

[\(18\) Bevrijdingsfestival Utrecht - Berichten | Facebook](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.