

Bertus Grasmeijer



Lambertus (Bertus) Grasmeijer is geboren op 3 juni 1914 in Smilde. Hij was de zoon van Tamme Grasmeijer en Helena Clara Hummel. Hij had een broer Roelof (1913) en een zus Hillechien (1916). Hun vader overleed in 1930.

Op 4 februari 1911 wordt in Assen een padvindergroep opgericht. Na een paar maand, op 8 juli 1911, worden de eerste Asser padvinders geïnstalleerd. Hiervoor was zelfs een lid van het Hoofdbestuur naar Assen afgereisd. In de begin periode waren verschillende officieren van het Asser garnizoen bij de leiding actief waardoor de activiteiten een militaristisch tintje hadden. De groep kwam eerst samen in het Koetshuis van Lels, maar nadat commissaris van de Koningin Linthorst Homan betrokken raakte bij Scouting, ging de groep naar het Koetshuis van Linthorst Homan aan de Kloosterstraat. Groep 1 heette in eerste instantie de Hunnen. De groep wordt later hernoemd in de Zwervers. Bertus is in 1931 voortrekker bij de stam van de Zwervers. Ze gingen dat jaar op zomerkamp naar Tongeren bij Epe.



In februari 1938 gaat hij naar Nederlands Indië. Tijdens de mobilisatie was hij soldaat. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Op 10 november 1943 kwam hij aan in Palembang, Sumatra en werd tewerkgesteld aan de Pakan Baroespoorlijn. Op 1 augustus 1945 is hij overleden in Palembang als gevolg van zijn internering. Hij is begraven op het Nederlands Ereveld Pandu in Bandung.



Meer informatie

[Lambertus Grasmeijer | Oorlogsgravenstichting](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Birma-Siam-spoorweg \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Birma-Siam-spoorweg \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

Foto: Zomerkamp van de voortrekkers te Tongeren (bij Epe) in 1941 met vlnr Bertus Grasmeijer, Niek Haack, Hopman Jan van Haarst en Tjacko Hooghout. Archief De Zwervers, Assen
Boek 100 jaar scouting in Assen



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.