

Bernard Louis Zon is geboren op 24 mei 1923 te Tasikmalaja op Java. Hij was de zoon van Bernard Cornelis Zon en Margaretha Alida van Oudenallen.

Hij was voortrekker in Batavia.

Tijdens de mobilisatie was hij soldaat bij de KNIL in Tjimahi. Hij werd op 3 augustus 1942 krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Hij kwam terecht in Thailand waar hij moest werken aan de Birma spoorlijn. Hij werd onder andere geïnterneerd in een krijgsgevangenkamp bij Chungkai. Daar was hij aanwezig bij de oprichting van de Kapitein Servaes Stam op 2 december 1943. Deze Stam heeft bestaan tot mei 1944.

Vanuit Thailand werd hij aan boord van de SS Tamahoko Maru vervoerd met als bestemming Japan. Aan boord van dit schip waren de scouts Beltgens, Loogen, Tarenskeen en Zon. De Tamahoko Maru 2 vertrok op 20 juni 1944 met 772 krijgsgevangenen uit Takao (Formosa) naar Japan. Het vervoerde ook een lading kopererts. Het schip voer in een konvooi van 12 schepen (o.a. twee corvetten en een mijnenlegger). Aan boord waren verder nog 500 Japanse soldaten en een lading suiker en rijst. De krijgsgevangenen waren overgenomen van de Miyo Maru, die onderweg van Manila naar Takao in een tyfoon terecht kwam en zoveel schade opliep, dat het niet verder kon naar Japan. Op 24 juni 1944, ongeveer 60 km ten zuidwesten van Nagasaki, werd het schip om 23.50 uur getorpedeerd door de Tang en zonk in slechts enkele minuten. De begeleidende Japanse schepen hielpen de krijgsgevangenen, die in zee dreven, niet. De volgende morgen verscheen een reddingsboot (kleine walvisvaarder), die 211 drenkelingen aan boord nam en in Nagasaki aan wal bracht. Nog dezelfde middag werden zij overgebracht naar het krijgsgevangenkamp Fukuoka 14B, Nagasaki.



Zon is omgekomen bij de aanval aan boord van de Tamahoko Maru. Hij is 21 jaar geworden en kreeg een zeemannsgraf.

Ter nagedachtenis van de ruim 22.000 op zee omgekomen Nederlandse, Amerikaanse, Britse, Australische militairen, Romuscha's en burgers is een Monument Slachtoffers Japanse Zeetransporten opgericht. Onder hen waren meer dan 68.000 die als dwangarbeiders door de Japanners verscheept werden met de 'Hell ships' tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuid Oost Azië.



Meer informatie

[Bernard Louis Zon \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://BernardLouisZon.oorlogsgravenstichting.nl)

